



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Maartenskerk
Zondag 29 september 2019
2^e zondag van de herfst
**Startzondag
orde van dienst**



‘Op weg gezet naar bevrijding’

-De kinderen mogen gaan zitten op de bankjes voor in de kerk-

*Wij oefen voor de dienst het refrein van **Lied 169 Lied van Mozes en Mirjam***

Als het kleine klokje luidt worden we stil...

Welkom

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet laat gaan wat zijn hand begonnen is.

Groet

Genade voor jou en vrede

van God onze Vader

en van Jezus Christus de Heer

door de Heilige Geest

Amen

Wij zingen als aanvangslied **Lied 287: 1, 2 en 5**

'Rond het licht dat leven doet'

-we gaan zitten-

Gebed

Woorden van bevrijding

Wij zingen **Psalm 33: 1, 3 en 8**

Inleiding op de Schriftlezing

Schriftlezing: **Exodus 14:10 t/m vers 29, 15:1 en 15:20-21**

Wij luisteren naar het lied 'Hallelujah Elohim' en kijken naar 'de dans van Mirjam'

*Halelu et Adonai kol goyim!
Shabechuhu kol haumim!
ki gavar aleinu chasdo,
ve'emet Adonai le'olam.
eeuwig stand.
Halelu-Yah!*

*Prijs de Heer, alle volkeren!
Breng Hem eer, al zijn mensen!
Want zijn genade voor ons is groot
En het Woord van de Heer houdt
Hallelujah!*

Wij gaan uiteen in vier groepen:

Beziel zingen met Bert, Arjan en ds. Sophie	<i>kerkzaal</i>
Bibliodans Suzanne de Jong	<i>zaal 2/3</i>
<i>max 20 mensen</i>	
Bibliodrama Aad van Balen	<i>kelder</i>
<i>max 14 mensen</i>	
Voorbeden verwoorden ds. Teun	<i>kapel</i>
<i>max. 14 mensen</i>	

De kinderen zijn van harte welkom bij Bibliodans of mogen de binnenplaats van de Koningshof versieren o.l.v. Bas Overboom.

-Na ongeveer 30 min komen we weer bij elkaar terug in de kerk-

Afsluitende meditatie bij 'de dans van Mirjam'

Wij zingen en luisteren naar **Lied 169: 1, 4, 5 en 6**
'Het lied van Mozes en Mirjam'
Coupletten: zanggroep, refrein: allen.

Introductie van de nieuwe vleugel door Arjan Veen

Mededelingen & Collecten

Tijdens de collecte spelen Arjan en Hanna op de nieuwe vleugel

Dankgebed en Voorbeden door gebedsgroep
Onze Vader

Wij zingen als slotlied **Lied 425 'Vervuld van uw zegen'**

Zending en Zegen

Amen

Na de dienst...

- koffie, thee, limonade en zelfgebakken lekkers in de Koningshof
- voor de kinderen staat er een springkussen!
- opgeven programma 'Ontmoeten & Verdiepen'
- lunchconcert door Arjan Veen, 20 minuten na afloop van de viering
- Jongeren Bijbelstudiegroep bijeenkomst 12:00 uur.

Aan deze dienst werkten mee...

Voorgangers: ds. Teun Kruijswijk Jansen en
ds. Sophie van den Berg-Hofstee

De voorbereidingsgroep:

Sabine Eimers, Eduard van Loenen, ds. Teun en ds. Sophie

Sonja Bloemers: ouderling

Gina Pander: diaken

Jaap Meijer: lector

Suzanne de Jong-Tennekes, workshop bibliodans

Aad van Balen: workshop bibliodrama

Bas Overboom: versiering met de kinderen

Eduard van Loenen: fotografie

Shen Ouwens: beamer

Met dank aan '*de Koekenbakkers*' voor het lekkers bij de koffie & thee

De twee kunstwerken op de beamer zijn gemaakt door de kunstenaar Marc Chagall en verbeelden de doortocht door de Rode Zee en de dans van Mirjam.

Op de voorkant: De dans van Mirjam, Marc Chagall