



Maartenskerk
Protestantse Gemeente te Doorn

Maartenskerk
zondag 24 november 2019
Gedachtenisdienst

orde van dienst



de bomen hebben wortels

Muziek

Als het klokje luidt worden we stil ...

Welkom

- we gaan staan

Wij zingen als aanvangslied **lied 280**: cantorij 4, **allen 2 en 5**
'Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat'

Bemoediging

1^e keer cantorij, **2^e keer allen**
'Onze hulp in de naam'

(tekst Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal)

Groet

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!

- we gaan zitten

Gebed van toenadering en ontferming

Wij zingen **'Wij zoeken hier uw aangezicht'** (Jij, mijn adem 17)
cantorij 1, **allen 7 en 11**

Regel van het nieuwe leven

Wij zingen **'Het lied van wie zijn voorgegaan'** (Jij, mijn adem 17):**6,21,24**

Met de kinderen

(nu gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

Inleiding op de lezing

Lezing: **Psalm 1** gezongen door cantorij (Heel mijn ziel)

antifoon: De mens zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.

¹Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,

²maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

³Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

⁴Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.

⁵Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.

⁶De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

antifoon

Lezing: **Lukas 13, 6 - 9**
 Openbaringen 22, 2

Wij zingen **lied 807: 1, 2, 5 'De bomen hebben wortels'**

Verkondiging

Wij zingen **'Wij wonen aan de stromen'** (Het liefste lied van overzee I,53)
cantorij 1, **allen 2 en 3**

Mededelingen en collecten

Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de kindernevendienst

Gedachtenis van wie ons voorgingen

Inleiding

Wij zingen **'Verdriet leeft in ons hart'** (Zangen van zoeken en zien 76)
cantorij 1, **allen 2 en 3**

Wij gedenken...

Gelegenheid tot het gedenken van hen die buiten de kring van onze gemeente gestorven zijn.

Wij zingen '**Geloof dat mensen draagt**' (Zangen van zoeken en zien 76):
4 en 5

De laatste kaars wordt aangestoken voor hen die ons zijn voorgedaan, van wie de naam niet is genoemd en voor wie geen licht is aangestoken, maar die we in ons hart bewaren.

Manon en Eveline zingen '**The Family Tree**' (Venice) - tekst zie blz 5

Dienst van de gebeden

Wij zingen '**Elkaar bidden wij toe**' (Jij, mijn adem 85: 3
op melodie 'Dank, dank nu allen God')

Gebeden

Onze Vader

(tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de kinderen uit de crèche gehaald worden)

Wij zingen als slotlied '**Nu daagt het in het oosten**'
(lied 444, bew J. Vermulst): cantorij 1, **allen 2**, solo 3, **allen 4 en 5**

Zending en zegen

Amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar in het Koor van de kerk en in de ontmoetingsruimte van de Koningshof (bij koffie en thee) te ontmoeten. In de Kapel (rechts naast het Koor van de kerk) vindt u de gedachteniskruisjes, kunt u het gedachtenisboek inzien en een lichtje aansteken.

The Family Tree (Venice)

Branches in the wind
Still standing here together
One more storm to weather
We'll get through it yet
So we're gathered here
Holding on to each other
To let go of another one we won't
forget

Now as we say goodbye
To one of our own
We may be lonely
But we're not alone
Though the leaves will fall
And the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow

Father down to son, mother to
daughter
Thicker than water, we are made of
this
From the Earth we rise
To the Earth returning
We'll keep a candle burning
For the ones we'll miss

And when we say goodbye
To one of our own
We may be lonely
But we're not alone
Though the leaves will fall
And the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow
It's stronger than the wind can blow
The family tree will always grow

vertaling:
Takken in de wind,
die hier nog steeds bij elkaar staan,
Nog een storm om te doorstaan
maar daar slaan we ons wel doorheen,
Dus zijn we hier bijeengekomen
ons aan elkaar vasthoudend,
om een ander te laten gaan die we niet
zullen vergeten,

Nu we afscheid nemen
van één van ons,
lijken we misschien eenzaam
maar we zijn niet alleen,
En hoewel de bladeren vallen
en de tranen stromen,
kan het voor ons een altijd nog een
troost zijn
om te weten dat de stamboom immer
door zal groeien,

Van vader op zoon, van moeder op
dochter,
bloed kruipt waar het niet gaan kan,
dat is onze aard,
Vanuit de aarde verrijzen we
en tot de aarde keren we ook weer
terug,
We houden een kaars brandend
voor degenen die we missen.

En wanneer we afscheid nemen
van één van ons,
lijken we misschien eenzaam
maar we zijn niet alleen,
En hoewel de bladeren vallen
en de tranen stromen,
kan het voor ons altijd nog een troost
zijn
om te weten dat de stamboom immer
door zal groeien,
Hij is sterker dan de wind kan blazen
De stamboom zal altijd doorgroeien.

Aan deze dienst werkten o.a. mee:

ds. Teun Kruijswijk Jansen (voorganger)
Sonja Bloemers en Corine ter Horst (ouderlingen)
Dianne Rietveld (diaken)
Saskia Wiegeraad (lector)
Neline Achterberg en Hester van de Kaa (kindernevendienst)
Wilma van der Meer (crèche)
Arjan Veen (muziek)
Shen Ouwens (beamteam)
Eric en Wiggert Sonneveld (kosterij)
Cantorij o.l.v. Noortje van der Welle
Afbeelding voorzijde: *Faith*, door Mike Moyers