

Oecumenisch avondgebed in de Stille Week  
woensdag 28 maart 2018  
**orde van dienst**



***Vrees niet***

*- angst voor de toekomst -*

*Stilte en meditatieve muziek - aansteken van de kaars :*  
Want allen zoeken het licht van de Eeuwige

**Gebed**

Barmhartige en liefdevolle God,  
op weg naar Pasen bidden wij met Jezus mee  
die toen, door eenzaamheid en vrees bevangen  
toch gereed was om die weg te gaan.  
Bidden is smeken om er-zijn,  
hij bad:  
'Wees hier aanwezig,  
weg onder mijn voeten,  
horizon van mijn ogen,  
helle hemel zwaar op mijn hoofd,  
stofwolken,  
verre stad,  
toekomst.  
Wees hier aanwezig  
wat mij wacht -  
't zij dood of leven -,  
God wees hier aanwezig.'  
**Amen.**

**Lied: Jezus roept hier mensen samen**

(Liederen & Gebeden uit Iona nr. 20)



1. Je-zus roept hier men-sen sa - men die in woord, ge-bed en lied  
Gods aan - we - zig - heid be - a - men; geen be - lof - te gaat te - niet.

Prijs nu God, die ons na - bij is, prijs de Zoon, die men-sen kent,

prijs de Geest, die als de troos-ter zich naar ons heeft toe - ge - wend.

2 Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt.  
Zeg het uit, laat elk het horen, zeg het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus' glorie is op aarde neergedaald.

- 3 Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen - Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen in de straat,  
ga met zaligen en zoekers, als het om de waarheid gaat.
- 4 Jezus roept ons tot zijn tafel, breed en wereldwijd gedekt,  
waar de kerk bezit haar aardse hemelse ontmoetingsplek.  
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, deel het lied van liefde weer,  
deel het feest voor heil'ge zondaars, wees te gast bij God, de Heer.

**Psalm 122** uit 150 Psalmen vrij, Huub Oosterhuis

**Marcus 11 : 1 - 10**

*Acclamatie:*



Eeu-wi-ge schenk ons uw Geest, breng ons op a-dem, heel ons be-staan.

**Jesaja 40: 3**

*Moment van stilte*

Lied: **Laudate omnes gentes** (Psalm 117 uit Iona bundel Opstaan! nr. 16)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

*Woord van wijsheid* (René van Loenen)

*Stilte en Beeldmeditatie*

## Gebed

Eeuwig goede God,  
In ons roepen en ons bidden,  
Hooft U ons nog voordat we een woord hebben gezegd,  
Op deze Bewust naar Pasen-avonden met elkaar  
hebben wij uw aanwezigheid mogen ervaren.  
In ons dagelijks leven  
bent u ons nabij,  
ons houvast en ons licht.  
U bent de bron van leven die we vinden in ons eigen hart  
en in de mensen om ons heen.  
Geef dat we de weg van toekomst vol vertrouwen gaan  
met de hulp van de Heilige Geest,  
vandaag en altijd.  
**Amen**

## Lied: **Vrede wens ik je toe**

(Iona bundel Opstaan!, nr. 31)



Vre-de wens ik je toe. Lief-de wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe.  
Ze-gen wens ik je toe. Aan-dacht wens ik je toe.  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.

## Afsluitende responsies

## vetgedrukt allen

Kijk naar je handen,  
zie de tastzin en de tederheid,  
**van God voor deze wereld.**

Kijk naar je voeten,  
zie het pad en de richting,  
**van God voor deze wereld.**

Kijk naar je hart,  
zie het vuur en de liefde,  
**van God voor deze wereld.**

Kijk naar het kruis, kijk naar het licht  
zie God's Zoon en onze Bevrijder,  
**van God voor deze wereld.**

Dit is God's wereld.  
**Wij willen God in haar dienen.**  
**Amen.**

Afbeelding: Juke Hudig  
Met teksten uit: *Hier aanwezig, een leerdicht over Jezus van Nazareth*, Huub Oosterhuis  
en: *Veertig vrouwen uit de Bijbel*, gedichten, René van Loenen