



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 2 september 2018
11e zondag van de zomer
orde van dienst



*Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde, ...
wie mij ontmaskert, zal mij vinden.
(uit Lied 789)*

In deze dienst over de genezing van een blinde worden Jan Temmink en Ina Veldman als ambtsdrager bevestigd.

Muziek Muziek/oefenen van een lied

(als het klokje luidt worden we stil)

Welkom

Muzikaal moment

(allen gaan staan)

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat wat zijn hand begonnen is

Groet

Die Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

(allen gaan zitten)

Aanvangslied: *Neem de plaats de ruimte en de tijd* (Iona 1,44)



1. Neem de plaats, de ruim-te en de tijd, ie-der hier in - cluis.



Maak de plek waar wij nu zijn tot uw ei-gen thuis. 5. ben.

2. Neem de tijd en noem me bij de naam. Neem de tijd, maak heel wie ik ben en wat ik was, wat mijn ziel verdeelt,

3. Neem de zwaarte van mijn hart, neem mijn diepe spijt, en raak met uw eenheid aan wat mijn aandacht splijt.

4. Neem het kleine kind in mij dat de groei niet waagt.
Laat uw Zoon mijn baken zijn, help me recht te staan.

5. Neem mijn gaven, mijn talent, neem wat zich ontplooit.
Neem mijn leven, maak het groot, dat ik word en ben.

Gebed van toenadering en ontferming
beëindigd door: *Kyrie eleison* Lied **301k**

Regel van het nieuwe leven: Psalm 1, 1-3

Glorialied: Psalm 107, 1, 9 en 20

Gebed van de zondag

Met de kinderen
(aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

Lezing: Marcus 8, 22-26 (uit: de Naardense Bijbel)

*Zij komen aan in Bethsaida.
Ze brengen een blinde bij hem, en roepen hem te hulp,
of hij hem wil aanraken.
Hij neemt de blinde bij de hand en als hij hem buiten het dorp
Heeft gebracht, spuugt hij in zijn ogen,
Legt hem de handen op en vraagt hem: kun je al kijken?
Hij kijkt op, en heeft gezegd:
ik kijk naar de mensen, want het zijn net bomen
maar ik zie ze rondwandelen!
Daarop legt hij weer de handen op zijn ogen,
en nu kijkt hij scherp en is hersteld,
hij is alles helder gaan zien, ook in de verte.
Hij zendt hem uit, naar zijn huis,
en zegt: als je maar niet in het dorp komt!*

Lied: **534**

Verkondiging

Stilte

Lied: **789** 1: solist, 2: allen

Dienst van de bevestiging

Voorstellen en bevestigen van: Ina Veldman en Jan Temmink

Lied: **362**, 1

Inleidende woorden

Gelofte

Zegen

(gemeente gaat staan)

Vraag aan de gemeente:

v. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hooghouden
in hun ambt?

g. **Ja, van harte**

Lied: **362**, 2

(gemeente gaat zitten)

Mededelingen & collecten

(ondertussen komen de kinderen weer terug uit de nevendienst)

Gebeden (afgewisseld met gezongen acclamatie, Lied **367e**)

en afgesloten met gesproken Onze Vader.

Slotlied: **425**

Zegen en Wegzending

*(Wilt u na de zegen nog even gaan zitten:
binnenkort wordt de stichting Vrienden van de Maartenskerk
opgericht. Het doel van deze stichting wordt om financiële middelen
bijeem te brengen voor het in stand houden en onderhouden van de
Maartenskerk, een en ander op zodanige wijze dat het blijvend
bewaren en in goede conditie houden van dit historisch en cultureel
waardevolle monument tot in lengte van jaren wordt gewaarborgd.
Een van de eerste acties wordt een kaarsenverkoop. U wordt
vanmorgen een keuze gevraagd voor de gewenste kaars.)*

Na de dienst kunt u de bevestigde ambtsdragers persoonlijk groeten en in hun taak welkom heten en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en thee in het koor van de kerk.

Aan deze dienst werkten (o.a.) mee:

ds. Teun Kruijswijk Jansen

Lieuwe Gietema, ouderling

Jos Sinninghe, diaken

Zwanie Meijer, lector

Bas Overboom, kindernevendienst

Anneke van Dijk, crèche

Dik Boelee, muziek

Aad van Balen, solozang

Rob en Victor van Weelden, kosterij

