



Maartenskerkgemeente  
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 28 oktober 2018  
6<sup>e</sup> zondag van de herfst

**orde van dienst**



*We oefenen Lied 656: 1*

-als het kleine klokje luidt worden wij stil-

*Welkom*

*Inleidend orgelspel*

*Bemoediging*

Onze hulp is in de naam van de Heer

**Die hemel en aarde gemaakt heeft**

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

**En niet laat gaan het werk van zijn handen**

*Groet*

Genade zij u en vrede

van God onze Vader,

en van Jezus Christus de Heer,

door de Heilige Geest,

**Amen**

Wij zingen als aanvangslied **Psalm 92: 1, 2, 7 en 8**

**'Waarlijk dit is rechtvaardig'**

*Gebed om ontferming*

*Leefregel*

Wij zingen als loflied **Lied 906: 1, 6 en 8** **'God is tegenwoordig'**

*Gebed bij de opening van het Woord*

*Moment met de kinderen*

Evangelielezing **Johannes 15: 1-8**

Wij zingen in aansluiting hierop **Lied 656** **'Ik ben de wijnstok'**

*Verkondiging*

*Meditatief orgelspel*

Wij zingen *staande* als geloofsbelijdenis **'Lied 970: 1, 2, 3 en 5**

**Vlammen zijn er vele, een is het licht'**

*Mededelingen en Collecten*

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Wij zingen samen met de kinderen **'Ik ben de ware wijnstok'**

tekst en muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld, De late regen, Eigen keuze (deel 2)

Ik ben de ware wijnstok  
Mijn Vader is de landman  
Jullie zijn de ranken  
Dus blijf in Mij  
Want wie in Mij wil leven  
Die zal Ik leven geven  
Blijf in Mijn liefde  
Blijf in Mij

Elke rank die zonder vrucht blijft  
neemt Hij weg  
Elke rank die vrucht draagt  
Die snoeit Hij, zodat ze bloeien kan

Ik ben de ware wijnstok  
Mijn Vader is de landman  
Jullie zijn de ranken  
Dus blijf in Mij

O Heer Jezus leer mij te blijven in U  
Ook als U gaat snoeien  
Ik weet dat het Uw liefde is  
Jezus leer mij te groeien in U  
Laat mij bloeien  
Met alle levenskracht die in U is  
Van U is de macht  
Van U is de glorie  
Van U is de heerlijkheid

Ik ben de ware wijnstok  
Mijn Vader is de landman  
Jullie zijn de ranken  
Dus blijf in Mij  
Want wie in Mij wil leven  
Die zal Ik leven geven  
Blijf in mijn liefde  
Blijf in mij.

*Dankgebed en Voorbeden, Onze Vader*

Wij zingen als slotlied **Gezang 78** (LvdK 1973)

**'Laat me in U blijven, groeien, bloeien',**

1. Laat me in U blij - ven, groei - en, bloei - en,  
o Hei - land die de wijn - stok zijt!  
Uw kracht moet in mij o - ver - vloei - en,  
of 'k ben een wis ver - derf ge - wijd.  
Door - stroom, be - ziel en ze - gen mij,  
op - dat ik waar - lijk vrucht - baar zij!

2  
Ik kan mijzelf geen wasdom geven:  
niets kan ik zonder U, o Heer.  
In uw gemeenschap kiemt er leven  
en levensvolheid meer en meer.  
Uw Geest zij in mij uitgestort;  
de rank, die U ontvalt, verdort.

3  
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,  
'k blijf d' uw' altijd, blijf Gij de mijn!  
Uw liefde moet alom mij leiden,  
uw leven moet mijn leven zijn,  
uw licht moet schijnen in mijn huis  
bij kruis naar kracht, en kracht naar  
kruis.

4  
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,  
dan wint mijn ziel door U in kracht!  
Het werk, in need'righeid begonnen,  
wordt dan in heerlijkheid volbracht!  
Wat in de winds'len sliep, ontbot  
en komt in 't licht en rijpt voor God.

*Wegzending en Zegen*

**Amen**