



***“Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden”***

***Meditatieve Stilteviering  
Zondag 2 december 2018  
Maartenskerk***

*Hartelijk welkom in deze stilteviering.*

*Het doel van deze viering is om ruimte te bieden voor verstilling en gebed. De stilte kan ons helpen om ons hart te openen voor God, die ons en deze wereld draagt.*

*De structuur van deze dienst is sober. Er klinkt pianomuziek, meditatieve zang en er zullen een aantal teksten, gebeden gelezen worden ter overdenking. Ook is er een periode van stilte. Tijdens de dienst is er gelegenheid een persoonlijke zegen te ontvangen bij de predikant achter in het koor.*

*U heeft samen met de liturgie ook een “voorbede” briefje gekregen. Als u wilt kunt u daar iets opschrijven en op de schaal bij de waxinelichtjes leggen. Uw voorbedeverzoek zal dan worden meegenomen in de voorbeden. Voel u vrij om te doen wat bij u past. Niets is verplicht.*

*Wij wensen u een goede viering toe.*

*Werkgroep stilteviering Protestantse gemeente Doorn*

Aan deze viering werken o.a. mee:

Ds. Teun Kruijswijk Jansen

Nico Munk, pianist

Marijke van Balen

Anita Godschalk

Friedhild den Toom

*Pianospel*

## **Ik draag U in mijn hart**

Mijn God,  
ik hoef niet naar de hemel te klimmen  
om met U te spreken  
en bij U mijn vreugde te vinden.

Ik moet mijn stem niet verheffen  
om met U te praten.  
Al fluisterde ik heel zacht,  
U hoort mij reeds; want U bent in mij,  
ik draag U in mijn hart...  
Om U te zoeken,  
heb ik geen vleugels nodig,  
ik heb me enkel stil te houden,  
in mijzelf te kijken,  
me niet te verwijderen  
van een zo hoge Gast.

(Teresa van Avila)

*Welkom*

*Aansteken van de kaars*

*Gebed*

## **Lied 1005 Zoekend naar licht hier in het duister**

### **Filippenzen 2:1-5**

Nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost,  
Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is,  
Zoveel ontferming en medelijden,  
maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn,  
één in liefde, één in streven, één van geest.  
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,  
maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.  
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

### ***Muziek, pianospel***

**(wie wil kan tijdens het pianospel naar voren komen en een lichtje aansteken en/of een briefje in de schaal leggen)**

### **Filippenzen 2:6-12**

Hij die de gestalte van God had,  
hield zijn gelijkheid aan God niet vast,  
maar deed er afstand van.  
Hij nam de gestalte aan van een slaaf  
en werd gelijk aan een mens  
En als mens verschenen,  
heeft hij zich vernederd  
en werd gehoorzaam tot in de dood-  
de dood aan het kruis.  
Daarom heeft God hem hoog verheven  
en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat  
opdat in de naam van Jezus  
elke knie zich zal buigen,  
in de hemel, op de aarde en onder de aarde  
en elk tong zal belijden:  
"Jezus Christus is de Heer"  
tot eer van God de Vader

*Stilte* (10 minuten)

## Lied 755 Toch overwint eens de genade

*Voorbeden*

responsie: **lied 301k “Kyrie eleison”**

### **Taizé liederen, op aangeven van de pianist**

*Tijdens het zingen is er gelegenheid een kaarsje aan te steken of om een persoonlijke zegen te vragen bij de predikant achter in het koor.*

#### Lied 62b

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:  
van Hem alleen mijn heil.  
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,  
keert zich stil tot Hem.

#### Lied 256

Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.  
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

#### Lied 16b

Behoud mij, o God, ik vertrouw op U,  
U wijst mij de weg ten leven.  
Bij U is vreugde, blijvende vreugde.

#### Lied 833

Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

#### Lied103e

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.  
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Slotlied: (staand in de kring rond de tafel)

### **Vrede wens ik je toe (Opstaan! nr.31)**

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe, aandacht wens ik je toe,  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.