



Maartenskerk
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 6 januari 2019
Epifanie/Drie Koningen
orde van dienst



*'Daarna openen ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind
geschenken aan: goud, wierook en mirre.'* (Mattheüs 2:10)

Orgelspel

Als het klokje luidt worden we stil...

Welkom

Inleidend orgelspel: improvisatie op het oude Engelse lied

'As with gladness men of old'

*As with gladness men of old
did the guiding star behold,
as with joy they hailed its light,
leading onward, beaming bright;
so, most gracious Lord, may we
evermore be led to Thee.*

*Zoals mannen van vroeger met
blijdschap de leidende ster
aanschouwden, zoals zij met
vreugde zijn licht begroetten,
dat hen leidde, helder stralend,
mogen wij zo, genadige God,
voor altijd naar U toe geleid worden.*

-We gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is.

Groet

Genade zij u en vrede

van God onze vader

van Jezus Christus de Heer

door de Heilige Geest,

Amen

Wij zingen als aanvangslied **Psalm 146c: 1, 3 en 4**

'Alles was adem heeft love de Here'

-We gaan zitten-

Gebed om toenadering

Wij zingen als loflied **Lied 218: 1, 2, 4, en 5**

'Dank U voor deze nieuwe morgen'

Leefregel uit Mattheüs 22:37-40

Wij zingen samen met de kinderen het projectlied '**Komt een duif gevlogen**' vers 1, 2 en 3



Met o-ljif-tak in de sna-vel pikt de duif ver-ha-len op:



hoe de oorlog is verdwenen, haat en ruzie zijn gestopt.

Vliegensvlug brengt hij die boodschap,
hoop voor mensen in de knel.
Hij wijst ons de goede richting
als hij zijn verhaal vertelt:

Van een kind dat is geboren,
God met ons, dat is zijn naam;
het verbindt wat is gebroken,
kind dat mee op weg zal gaan.

Moment met de kinderen: de Ochtendduif. Hierna gaan zij naar de kindernevendienst.

Schriftlezing Mattheüs 2:1-12

Wij zingen **Lied 468 'Prijs de Heer die herders prijzen'**

Verkondiging

Meditatief orgelspel: 'Ich steh an deiner Krippen hier', Johann Sebastian Bach (Nederlandse vertaling Lied 475)

*Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid,
O neem ze aan als gaven.*

Wij zingen **Lied 912: 1, 3, 4 en 6 'Neem mijn leven, laat het, Heer'**

*Mededelingen en Collecten. Er zijn vanmorgen drie collectes.
De derde collecte is bestemd voor onze 'persoonlijke gaven'.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.*

Wij zingen samen met de kinderen **Lied 520 'De wijzen'**

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, afgesloten met het gezongen Onze Vader (zie achter in uw Liedboek)

Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche worden gehaald.

Wij zingen staande ons slotlied **Lied 416: 1, 2 en 4**
'Ga met God en hij zal met je zijn'

Zending en Zegen

Amen

*Na deze dienst bent u en jij van harte uitgenodigd om elkaar in het koor
van de kerk een goed en gezegend nieuwjaar toe te wensen,
bij koffie, thee en 'Koningskoek'.
De voorganger is aanwezig bij de Tafel voor ontmoeting.*

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger

Sonja Bloemers, ouderling

Gina Pander, diaken

Ellen Bol, lector

Bert Boer, organist

Pieter Jan van der Vliet, kindernevendienst

Mariska Steinmann, crèche

Kees Dogger, koster

Jon de Gier, beamteam

Marianne Brummel, Géke Ouwens, Sonja Bloemers, Gré Dogger,

Marianne Boer, Ellen Bol – Koningskoek