
KRUISPUNT
op zondag

PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN

Nr. 37 dd. 8 september 2019 – 12^{de} zondag van de zomer

Collecten in de Maartenskerk: 1. Voedselbank
2. Kerk en Eredienst

Voor de eerste collecte kunt u uw bijdrage in natura bij de tafel in het koor afgeven. Hier staat ook een collecteschaaltje voor geldelijke bijdragen. Dit schaalte staat tijdens het Heilig Avondmaal op de liturgietafel.

De tweede collecte gaat via de bekende rondgang.

Collecte kindervevendienst: Jeugdorp De Glind

Collecten In Park Boswijk: 1 Plaatselijk diaconaal werk
2 Kerk en Eredienst

Maartenskerk : 10.00 uur – avondmaalsviering

Voorganger : ds. M.A. de Hoog (Doorn)

Organist : Dik Boelee

Park Boswijk : 10.00 uur – startzondag gespreksdienst

Voorganger : ds. Teun Kruijswijk Jansen

Organist : Johan Beuckens

Zonnehuis : 19:00 uur – avondmaalsviering

Voorganger : ds. D.C. Coppoolse (Odijk)

Organist : Johan Beuckens

Collecte : Voedselbank

BLOEMEN VAN DE ZONDAG

De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente naar: mw. Esther van Osselen

BERICHTEN

• ***Nieuw hier?***

Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of één van de predikanten? Neem voor meer informatie contact op met onze scriba Lieuwe Gietema, e-mail: scriba@pgdoorn.nl

Hij kan u verder helpen. U bent in onze gemeente van harte welkom.

- ***Deze zondag in de Maartenskerk - Dienst van de Tafel***

Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal in de Maartenskerk. U hebt de mogelijkheid om het brood in te dopen en om wijn of druivensap te drinken. De opstelling is als volgt: **2 bekers wijn om te drinken, 1 beker druivensap om te drinken, 1 schaalje druivensap om te dopen.**

Er wordt vanuit de tafel gedeeld. De voorganger breekt het brood en brengt deze brekende en delende beweging verder via de ambtsdragers de gemeente in. Als gemeente zetten wij de brekende en delende gemeente verder door in ons leven, de wereld in. Zo functioneert de dienst van de tafel in ons midden, in ons leven en in de wereld waarin wij leven. Dit heeft niet met hiërarchie te maken, ook niet met onbeleefdheid door als eerste te eten en te drinken. Jezus die het brood breekt en deelt, wilde immers de minste der mensen zijn?

Let u verder op de aanwijzingen van de ambtsdragers. Hopelijk beleven wij vanmorgen weer een mooie viering van dit sacrament. Het zou fijn zijn als er na de dienst een aantal mensen ons kunnen helpen met het naar de kelder brengen van de tafels uit het koor.

- ***Volgende week zondag 15 september: gezamenlijke Vredesviering in de st. Martinuskerk om 09:30 uur.***

Volgende zondag 15 september vindt de jaarlijkse Vredesdienst plaats, die we vieren samen met de st. Martinusparochie.

Het thema van deze vredesdienst is: 'Vrede verbindt over grenzen'. We lezen in deze dienst over de verzoening tussen Jakob en zijn broer Esau over de 'grens' van de rivier de Jabbok heen. Ook zingt er in deze dienst een koor olv Noortje van der Welle, waar zowel parochianen van de st. Martinuskerk als gemeenteleden van de Maartenskerk in mee zingen. Voorgangers zijn pastor Nelleke Spijard en ds. Sophie van den Berg-Hofstee. De kinderen gaan onder leiding van twee jonge vaders in de kindernevendienst aan de slag om 'bruggen van vrede' te bouwen, die ook een plaats krijgen in de dienst. Wees welkom! De st. Martinuskerk ligt schuin tegenover de Maartenskerk, adres: Dorpsstraat 15. let op: **aanvang 09:30 uur.**

Deze Vredesdienst gaat vooraf aan de jaarlijkse Vredesweek, die dit jaar loopt van 21 t/m 29 september.

- ***Evensong – zondag 15 september 16.30 uur Maartenskerk***

Zondag 15 september vindt er in de Maartenskerk om 16.30 uur een Evensong plaats. Met medewerking van het Voci Vocal Ensemble o.l.v. Rineke de Wit, Arjan Veen orgel en Ellen Bol, liturg. U bent van harte welkom om deze Evensong mee te vieren.

- ***Zondag 22 september, Doopdienst in de Maartenskerk!***

Over twee weken zullen er in de Maartenskerk drie jonge kinderen worden gedoopt. Het belooft een feestelijke dienst te worden, waarin we rond het water van de doop lezen over de profeet Jona, die zelfs vanuit de diepte van de zee nog zijn God dankt en tot hem bidt.

In deze dienst zal ook bijzondere aandacht voor de (gast)kinderen zijn; we zingen een kinderlied en zij komen op tijd terug uit de nevendienst om het feest van de doop mee te maken. Graag tot dan! ds. Sophie van den Berg-Hofstee

- **SeniorenMiddagen**

Vanaf dinsdag 17 september 2019 starten wij weer. **Elke derde dinsdag** van de maanden **september t/m april** staan de deuren van de Koningshof open om de oudere leden van de gemeente te ontvangen voor een gezellige bijeenkomst. In **mei** gaan we een **dagje op stap**.

Ons programma voor het nieuwe seizoen ziet er weer gevarieerd uit, voor elk wat wils!

Programma dinsdag 17 september 2019

- **start** van het nieuwe seizoen
- **herdenking** van trouwe gasten die het afgelopen seizoen zijn overleden
- **diashow** van ons reisje in mei jl. en van gerealiseerde projecten in Thailand m.b.v. onze bijdragen in deze
- **de Europese Gemeenschap** lezing door Auke Porte



Aanvang 14.30 uur

De zaal is al open vanaf 14.10 uur. Als gebruikelijk staan de koffie en de thee dan voor u klaar! Rond 16.00 uur gaan we weer naar huis.

Vervoer

Heeft u vervoer nodig? Bel dan: Leo van Eersel of Piet Kooij of Dik de Man of Bep Niessen. Zij regelen het voor u.

Informatie over onze bijeenkomsten

Herinneringen voor, meer informatie over, deze middagen krijgt u regelmatig via ons mooie kerksblad "het Kruispunt", de zondagsbrief "Kruispunt op Zondag" en de website.

Wij zijn natuurlijk heel blij met onze trouwe bezoekers, maar we zouden het ook fijn vinden als er nieuwe gasten bijkomen. Kijk om u heen, en neem iemand mee. Iedereen is van harte welkom!

Graag tot ziens en met een vriendelijke groet, Team SeniorenMiddagen:

Corry en Leo van Eersel, Henny van Holland, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen en Alice Catsburg

- **Ring Doorn op woensdag 9 oktober in de Koningshof.**

Zoals u wellicht weet is de classis opgegaan in een Ring. Wij behoren toe aan de Ring Doorn.

Graag willen wij u van harte uitnodigen voor de tweede bijeenkomst van de Ring Doorn op woensdag 9 oktober in de Koningshof.

U bent welkom vanaf 19.30 uur om onder het genot van een kopje koffie of thee nieuwe contacten te leggen met omringende PKN kerken en bestaande contacten te onderhouden.

Om 20 uur starten we met het programma dat draait om PR voor de kerk; de kerk in het midden van de samenleving. Hoe doen andere kerken dat?

Graag aanmelden voor 4 oktober bij Tonny Kassies.

Heeft u vragen: bel of mail Sonja Bloemers.

- **Nieuw! Voortaan ook verhalen uit de wereldwijde kerk in Petrus**

Petrus, het ledenmagazine van de Protestantse Kerk, en het Kerk in Actie-magazine zijn samengevoegd. Dat betekent dat u in Petrus voortaan niet alleen verhalen van geloof, hoop en liefde uit de kerk in Nederland, maar ook uit de wereldwijde kerk leest. In het nieuwe nummer van Petrus, dat zojuist is verschenen, leest u over de situatie van de kerk in Syrië.

Reis met Petrus de wereld over! Neem een gratis abonnement. Kijk op petrus.protestantsekerk.nl.

- **Ringleidinggebruikers**

Als u de ringleiding in de kerk wilt gebruiken kunt u het beste in het middenvak op de stoelen plaatsnemen. In de banken is vanwege de ledlampen de ontvangst minder optimaal.

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
do. 12-09	19:00 u	Kapel	Kapelgebed
do. 12-09	20.00 u	MK	Cantorij

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl

Op www.protestantsegemeentedoorn.nl de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws.
Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar bureau@pgdoorn.nl

Berichten voor 'Kruispunt op Zondag' voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers,
(E : zondagsbrief@pgdoorn.nl)

Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?
