
KRUISPUNT
op zondag

PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN

Nr. 37 dd. 9 september 2018 – 12^{de} zondag van de zomer

2 collecten : 1. Voedselbank
In de Maartenskerk kunt u uw bijdrage in natura bij de tafels in het koor afgeven.
Hier staan ook twee collecteschaaltjes voor geldelijke bijdragen.
: 2 Kerk en Eredienst
Via de bekende rondgang.
collecte kindernevendienst : Jeugdorp De Glind

Maartenskerk : **10.00 uur**
Voorganger : ds. Sophie van den Berg – Hofstee
Organist : Dik Boelee

Park Boswijk : **10.00 uur**
Voorganger : mw. Carola van Zanten (Veenendaal)
Organist : Leo Kamphorst
2 collecten : 1. Plaatselijk diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst

Zonnehuis : **19:00 uur**
Voorganger : ds. Wim in 't Hout (Doorn)
Organist : Leo Kamphorst
Collecte : huisgemeente

BLOEMEN VAN DE ZONDAG

De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente naar: Mw. Marjoke Limpens

BERICHTEN

• ***Nieuw hier?***

Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of één van de predikanten? Neem voor meer informatie contact op met onze scriba Lieuwe Gietema, e-mail: scriba@protestantsegemeentedoorn.nl
Hij kan u verder helpen. U bent in onze gemeente van harte welkom.

- **Deze zondag in de Maartenskerk...**

Wij lezen verder in het Marcusevangelie vanaf waar we vorige week gebleven zijn. We horen hoe Jezus onderweg zijnde met zijn leerlingen het gesprek opent over wie Hij is. Hij vraagt hen: Wie zeggen de mensen die ik ben? En wie ben ik volgens jullie? In de meditatie overdenken wij deze vragen van Jezus en bereiden wij ons voor op de viering van de Maaltijd van de Heer. De kinderen komen op tijd terug uit de nevendienst om de Maaltijd mee te vieren. Ook nemen wij in deze dienst afscheid van Paulien van der Werff als dirigente van het Ad-Hoc koor. Wij hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst!
ds. Sophie van den Berg-Hofstee

- **Dienst van de Tafel**

Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal. In de Maartenskerk hebt u de mogelijkheid om het brood in te dopen en om wijn of druivensap te drinken. De opstelling is als volgt: **2 bekers wijn om te drinken, 1 beker druivensap om te drinken, 1 beker druivensap om te dopen.**

Er wordt vanuit de tafel gedeeld. De voorganger breekt het brood en brengt deze brekende en delende beweging verder via de ambtsdragers de gemeente in. Als gemeente zetten wij de brekende en delende gemeente verder door in ons leven, de wereld in. Zo functioneert de dienst van de tafel in ons midden, in ons leven en in de wereld waarin wij leven. Dit heeft niet met hiërarchie te maken, ook niet met onbeleefdheid door als eerste te eten en te drinken. Jezus die het brood breekt en deelt, wilde immers de minste der mensen zijn? Let u verder op de aanwijzingen van de ambtsdragers. Hopelijk beleven wij vanmorgen weer een mooie viering van dit sacrament.

- **Lunch, bier en appelsap voor jonge gezinnen rondom de Maartenskerk, Zondag 23 september a.s.**

Start jij na de zomervakantie ook weer met een heerlijk lege agenda? Blok dan meteen zondag 23 september voor een gezellige lunch met de jonge gezinnen van de Maartenskerk. Uit de kerkdienst, waarin speciale aandacht voor de kinderen zal zijn, vertrekken we naar de Doornseweg 87 (huis van Bram & Hester) om kennis te maken, bij te kletsen en plannen voor het nieuwe kerkseizoen uit te wisselen. De kinderen kunnen intussen lekker samen spelen. Dus: lunch, bier, appelsap en een gezellige middag. Wil je komen, of er meer van weten? Mail even naar Hester van der Kaa (gegevens via kerkelijk bureau).

PS: ken je jonge ouders in Doorn die misschien ook interesse hebben om te komen, nodig ze uit!

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Do 13-09	19:00	Kapel	Kapelgebed
Do 13-09	20.00	MK	Cantorij

KRUISPUNT op zondag

- **Maartenskerk volgende week zondag**

Op zondag 16 september vieren we de Vredeszondag, samen met de Martinusparochie, 'gewoon' om 10.00uur. Het thema is: *Generaties voor vrede*. De viering is dan ook met verschillende generaties uit de Parochie en onze gemeente voorbereid.

We lezen een verhaal over het geloof van een ouder die worstelt met het lot van zijn door een kwade geest 'bezet' kind. Wat kun je, mag je, dan geloven? Wat kunnen we, mogen we, geloven als het om 'vrede' gaat? 'Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp', roept de vader als hij met Jezus in contact komt. 'Vrede' is bepaald geen eenvoudig thema in onze tijd waarin onveiligheid en conflict weer sterker beleefd worden in de wereld. Des te meer een uitdaging om te onderzoeken wat geloven en vertrouwen ons nu in geeft.

- **Ontmoeten#Verdiepen**

Excursie Leeuwarden – Op zaterdag 29 september gaan we naar Leeuwarden. Deze prachtige stad in het hoge Noorden is Culturele hoofdstad van Europa in 2018. Op een mooie locatie starten we met koffie/thee en maken daarna een stadswandeling met gids. Fraaie historische gebouwen zoals de Jacobijnerkerk, de bezienswaardigheid 'De Oldehove' en het teken van hoop voor de Joden, de mezoza gaan we o.a. bekijken. Op een muur komen we Saskia, de vrouw van Rembrandt nog tegen. De lunch gebruiken we in Proefverlof, gelegen in de oude gevangenis Blokhuispoort. In de voormalige cellen zitten nu kunstenaars en kleine winkeltjes. Erg leuk om te zien! 's Middags brengen we een bezoek aan de prachtige Escherttentoonstelling in het Fries museum. Uiteraard sluiten we deze dag af met koffie/thee. Gaat u mee en laat u door Leeuwarden verrassen! Kosten voor deze dag: ongeveer € 35, inclusief gids, koffie/thee, lunch, exclusief museum en reiskosten Aanmelden voor 12 september 2018 bij Fieke van der Kooij. Nadere details volgen via email.

Lezing – Graag nodigen wij u ook uit voor de lezing op dinsdag 18 september met als thema; Heilige Strijd. Het gaat deze avond over veiligheid en dat een steeds belangrijker thema is in onze samenleving. In ons nieuwe programmaboekje leest u meer over de inhoud van deze avond. De heer Harry Pals is spreker deze avond en de avond start om 20.00 uur in de Koningshof. U bent van harte welkom.

'Hoop doet leven' – O#V programmaboekje 2018-2019: Afgelopen week is tegelijk met Kruispunt ook het nieuwe programmaboekje van Ontmoeten#Verdiepen verspreid. Indien u belangstelling heeft voor één of meer activiteiten verzoeken wij u zich hiervoor, vrijblijvend, aan te melden via kruispunten.maartenskerk@gmail.com Mocht u het programmaboekje onverhoopt niet ontvangen hebben, dan kunt u via hetzelfde e-mail adres alsnog een exemplaar opvragen.

- ***Uitnodiging***

Zoals wij in één van de vorige nummers van het Kruispunt al meldden is de Protestantse Gemeente te Doorn eigenaar geworden van het uitvaartcentrum in Doorn (voorheen Tap/Dela). Dit uitvaartcentrum is gelegen aan het Dorpsplein 4a in Doorn en is gekoppeld aan het naastgelegen ontmoetingscentrum De Koningshof en de monumentale Maartenskerk. Door de mogelijkheid om deze 3 locaties nu samen te voegen is er een unieke plek ontstaan voor het verzorgen van uitvaarten en dit zetten wij voort onder de naam: **'Uitvaartcentrum Doorn'**.

Het sfeervol ingerichte uitvaartcentrum beschikt over een eigen entree, twee opbaarruimten en een aula die geschikt is voor bijeenkomsten in kleine kring. Familiebezoeken vinden in eerste instantie plaats in deze aula, maar bij behoefte aan meer ruimte wordt een verbinding gemaakt met de Koningshof.

De opbaringen worden verzorgd door "Martino van Zoeren Uitvaartzorg" uit Maarn. Het uitvaartcentrum heeft een openbaar karakter waardoor het mogelijk is om als particulier of uitvaartonderneming een ruimte te huren en gebruik te maken van de services vanuit de Koningshof. Donderdag 13 september 2018 verschijnt er in "De Kaap" een redactioneel artikel over dit unieke uitvaartcentrum in Doorn.

Graag nodigen wij u uit om het uitvaartcentrum te komen bekijken op:

Vrijdag 14 september 2018 van 17.00 tot 21.00 uur of

Zaterdag 15 september 2018 van 10.00 tot 17.00 uur.

- ***SeniorenMiddagen***

Vanaf dinsdag 18 september 2018 starten wij weer met het volgende programma:

- Diapresentatie van Piet de Vries over kerken en kathedralen die hij bezocht met als thema: Als stenen zouden kunnen spreken....

- herdenking van onze gasten die het afgelopen seizoen zijn overleden

Aanvang 14.30 uur. Maar de zaal is al open vanaf 14.10 uur. In het voorprogramma laten wij u dan de foto's zien van het reisje dat mei jl. plaatsvond. Als gebruikelijk staan de koffie en de thee dan voor u klaar! Rond 16.00 uur gaan we weer naar huis.

Vervoer – Heeft u vervoer nodig? Bel dan: Leo van Eersel of Piet Kooij of Dik de Man of Bep Niessen. Zij regelen het voor u.

Wij zijn natuurlijk heel blij met onze trouwe bezoekers, maar we zouden het ook fijn vinden als er nieuwe gasten bijkomen. Kijk om u heen, en neem iemand mee. Iedereen is van harte welkom! Graag tot ziens en met een vriendelijke groet,

Team SeniorenMiddagen

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@protestantsegemeentedoorn.nl

Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?
