
KRUISPUNT
op zondag

PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN

Nr. 39 dd. 23 september 2018 – 1^{ste} zondag van de herfst

2 collecten : 1. Plaatselijk diaCONAAL WERK
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugdorp De Glind

Maartenskerk : **10.00 uur**
Voorganger : ds. Sophie Hofstee – van den Berg
Organist : Sjaak van 't Kruis

Park Boswijk : **10.00 uur**
Voorganger : ds. Teun Kruijswijk Jansen
Organist : Leo Kamphorst

Zonnehuis : **19:00 uur**
Voorganger : ds. P.F. Goedendorp (Leersum)
Organist : Johan Beuckens
Collecte : Bloemenfonds

BLOEMEN VAN DE ZONDAG

De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente naar: Mevr. .J.M. Schonfeldt

BERICHTEN

- ***Nieuw hier?***

Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of één van de predikanten? Neem voor meer informatie contact op met onze scriba Lieuwe Gietema, e-mail: scriba@protestantsegemeentedoorn.nl
Hij kan u verder helpen. U bent in onze gemeente van harte welkom.

- ***Ringleidinggebruikers***

Als u de ringleiding in de kerk wilt gebruiken kunt u het beste in het middenvak op de stoelen plaatsnemen. In de banken is vanwege de ledlampen de ontvangst minder optimaal.

- **Deze zondag in de Maartenskerk...**

Wij volgen in onze Bijbellezingen vanmorgen het oecumenisch leesrooster. Dat reikt ons voor vandaag een gedeelte uit het Marcusevangelie aan (uit wiens evangelie wij dit jaar doorgaand lezen), en ook een gedeelte uit een van de brieven in het Nieuwe Testament, de brief van Jakobus. In de verkondiging zullen wij zien hoe deze Schriftgedeelten met elkaar verbonden zijn.

In het Marcusevangelie lezen we hoe Jezus zijn leerlingen voor de tweede keer verteld over zijn aankomende lijden, dood en opstanding, en hoe zijn leerlingen liever druk zijn met het bespreken van hele andere dingen. In reactie daarop neemt Jezus een kind, omarmt het, en zet het in hun midden. Ook wij willen vandaag de kinderen met nadruk in ons midden zetten; wij zingen samen met hen twee mooie liederen, en Emma van Wijk zal vanmorgen met ons bidden tijdens het dank en voorbeden gebed.

Wij hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst.

ds. Sophie Hofstee

- **Zondag 23 september Park Boswijk: Startdienst**

Vanmorgen begint het nieuwe seizoen, ook in Park Boswijk, met een startdienst. Leo Kamphorst en Marjoke Limpens verzorgen de muziek.

We horen hoe bidden en werken niet los voorkomen in het evangelie: na de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, en het gebeuren bij Martha en Maria thuis, gaat het nu over 'leren bidden' van het Onze vader en de inhoud van echte vriendschap. Tussen mensen en vooral de vriendschap van God die daar weer boven uit gaat.

Na de dienst is er na de koffie en de thee informatie over ons programma van *Kruispunten, Ontmoeten & Vieren*. We eindigen met een bijzondere quiz: spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel (muggenzifters en zondebokken....).

ds. Teun kruijswijk Jansen

- **Diaconale collecte van deze zondag**

Deze collecte is voor de Werkgroep Verborgen Armoede in Doorn.

Namens de Maartenskerkgemeente en de Rooms Katholieke kerk verleent de werkgroep financiële hulp bij noodgevallen.

Met de Diaconie hebben we afgelopen zomer gezorgd, dat 7 gezinnen met kinderen van een dagje uit konden genieten.

- **30 september a.s.: Startdienst 'Hoop doet leven', Vieren-in-vieren**

Op 30 september beginnen we weer het kerkelijk seizoen. Met een dienst – m.m.v.de Cantorij- voor alle leeftijden (de kinderen blijven bij hun ouders!) .

Na het begin van welkom, gebed en lezing gaan we in vier groepen uiteen: voor een 'gesprekspreek' met ds. Teun Kruijswijk Jansen, voor een creatieve verwerking met Jos Sinnighe (ook voor de kinderen!), voor 'zingend vieren' met Alyde Touwen in de Kerk, of een gesprek aan de hand van enkele gespreksvragen bij wandeling of ergens in de Kerk bij slecht weer.

Bij terugkomst in de Kerk is er koffie, thee en iets voor de kinderen.

Na het lied, bij 'zingend vieren' ingestudeerd, vindt de première plaats van onze 'gemeentefilm' die onder regie van Kees van der Zwaard gemaakt is afgelopen maanden. Daarna wordt de dienst afgesloten met de collecten, gebeden, wegzending en zegen. Er is opnieuw iets te drinken en een standje van 'Kruispunten, ontmoeten en verdiepen'.

n.b. voor de luisteraars thuis proberen we de groep waar de 'gesprekspreek' wordt gehouden in de uitzending op te nemen, zodat u zoveel als mogelijk mee kan doen.

KRUISPUNT
op zondag

- **Foto's door Jaap van Drie, van huwelijksreceptie 18 juni**

Na de dienst wordt op een beamer een kleine selectie getoond van de foto's die Jaap van Drie heeft gemaakt tijdens de huwelijksreceptie van Sophie en Jelle, afgelopen 18 juni in de Maartenskerk. Wie het leuk vindt, kan ze tijdens het koffie drinken even bekijken. Ze worden zo'n 10 minuten vertoond. Nogmaals veel dank aan Jaap voor de mooie foto's!

- **Ontmoeten#Verdiepen**

Graag nodigen wij u uit voor een boekbespreking over het boek; Het huis op de rots. Dit vindt plaats op een aantal maandagmiddagen in de Ludenkapel, de Martinuskerk en de Koningshof en start op maandag 24 september in de pastorie van de Martinuskerk om 14.00 uur.

Wij vragen ook uw aandacht voor de workshop; Geduld met God onder begeleiding van Teun Kruijswijk Jansen. Deze workshop heeft een cyclus van 3 dinsdagen en start op dinsdag 25 september om 20.00 uur in de Koningshof.

Zoals u weet zijn wij protestantse gemeente onopgeefbaar verbonden met Israël en dat komt zeker ter sprake in de kerkdienst op 7 oktober a.s. als het Israël zondag is. Wat die verbondenheid betekent voor de praktijk en wat ze betekent voor de verzoening tussen Israël en de Palestijnen, komt zeer nadrukkelijk aan de orde op de avond van 3 oktober als mevrouw Margriet Quarles van Uffort onze spreker is. Zij is een periode uitgezonden geweest namens Kerk in Actie voor EAPPI als waarnemer in Israël en Palestina. Ook op deze avond bent u hartelijk welkom.

Ons email adres is: kruispunten.maartenskerk@gmail.com

Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentedoorn.nl

- **Meditatiegroep RUIJTE MAKEN**

A.s. woensdagavond 26 september starten we met de maandelijkse meditatie-uren om in te keren in onszelf en te verstillen. Het accent zal liggen op het geraakt worden door een woord of een zin, een afbeelding of door de muziek, die ons op de weg helpen als de mens zoals God ons heeft bedoeld. Voor wie wil is er na afloop een kopje thee en de mogelijkheid om ervaringen te delen. Meer informatie en/of je aanmelding voor de eerste bijeenkomst zien we graag tegemoet op e-mailadres: wveldman@hetnet.nl of tel. 414031. Daarna hoeft je je niet opnieuw aan te melden, maar bij voorkeur wel af te melden bij verhindering. Weet je welkom!

Tijd: 19.00-19.45 uur, locatie: Koningshof

Begeleiding: Guda Kraan en Ina Veldman

- **Bidden en beminnen in de Binnenkamer**

Het is zover! Vanaf 1 oktober a.s. is het mogelijk om in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn mee te bidden in de getijdendiensten. De Binnenkamer is een getijdengemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dag in dag uit bijbelleest en bidt. De basis voor de getijdengemeenschap is de regel *bid en bemin*. Deze wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Er is een inspirerend retraiteaanbod voor ieder die zich betrokken voelt bij de regel. Voor wie zich wil verbinden met de gemeenschap staan bezinningsdagen op het programma en geestelijke begeleiding. Er zijn verschillende cirkels van verbondenheid: (aspirant)kernlid, participant of vriend/donateur. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

Verdiep uw geloofsleven en bid mee. Van harte welkom tijdens het morgengebed om 9.30 uur en/of het avondgebed om 21.30 uur op maandag t/m vrijdag in de kapel van Nieuw Hydepark, Dribergsestraatweg 50, Doorn.

Meer informatie: www.bidindebinnenkamer.nl en/of bij Ina Veldman

- **Kerkdienst (na-)Juisteren**

Iedere zondag wordt de kerkdienst opgenomen. U kunt deze naluisteren via de App (Kerkdienstgemist) of de website kerkdienstgemist.nl. Heeft u nog geen account dan kunt u dat aanvragen via email bij kerkradio@protestantsegemeentedoorn.nl.

Voor mensen die moeite hebben met de werking van een App op SmartPhone of tablet of het werken met een computer bestaat de mogelijkheid om een Lukas te lenen. Dit is een eenvoudig te bedienen kastje waarmee via een internet- of telefoonaansluiting de kerkdienst kan worden beluisterd/nageluisterd.

Heeft u interesse in een Lukas, neem dan contact op met de contactpersoon van uw sectie of met ondergetekende.

Eric Sonneveld.

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Do 27-09	19:00	MK	Kapelgebed
Do 27-09	20.00	MK	Cantorij
Za 29-09	Voor 13:00 u	-	Kopij voor Kruispunt (periode 21 oktober t.e.m. 15 december) dient uiterlijk 13.00 uur te worden ingeleverd per e-mail redactie@protestantsegemeentedoorn.nl of op papier bij het redactieadres: Austerlitzeweg 40, 3941 WK Doorn.

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@protestantsegemeentedoorn.nl

Op www.protestantsegemeentedoorn.nl de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws. Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar bureau@protestantsegemeentedoorn.nl

Berichten voor 'Kruispunt op Zondag' voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers, (E : zondagsbrief@protestantsegemeentedoorn.nl)

Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?
