

---

**KRUISPUNT**  
op zondag

---

**PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN**

**Nr. 40 dd. 30 september 2018 – 2<sup>de</sup> zondag van de herfst**

**2 collecten** : 1. Verborgen armoede  
: 2. Kerk en Eredienst  
collecte kindernevendienst : Jeugdorp De Glind

**Maartenskerk** : **10.00 uur – Startzondag m.m.v. Cantorij**  
Voorganger : ds. Teun Kruijswijk Jansen en  
: ds. Sophie van den Berg – Hofstee  
Organist : Arjan Veen

**Park Boswijk** : **10.00 uur**  
Voorganger : ds. Wim in 't Hout (Doorn)  
Organist : Bert Boer

**Zonnehuis** : **19:00 uur**  
Voorganger : ds. J. Plante (Maarn)  
Organist : Leo Kamphorst  
**Collecte** : Verborgen armoede

**Huize Beatrix** : **vrijdag 5 oktober 19.00 uur**  
Voorganger : ds. Teun Kruijswijk Jansen  
Organist : Leo Kamphorst  
Collecte : Kerk en Eredienst

---

**BLOEMEN VAN DE ZONDAG**

De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente naar: Dhr. René Scholten

---

**BERICHTEN**

• ***Nieuw hier?***

Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of één van de predikanten? Neem voor meer informatie contact op met onze scriba Lieuwe Gietema, e-mail: [scriba@protestantsegemeentedoorn.nl](mailto:scriba@protestantsegemeentedoorn.nl)  
Hij kan u verder helpen. U bent in onze gemeente van harte welkom.

---

- **Deze zondag in de Maartenskerk**

Vanmorgen vieren we samen de Startzondag. 'Hoop doet leven' is ons jaarthema, en daar hebben voor we deze dienst ook ons uitgangspunt in gekozen. Meestal werd een Startdienst vooral ook na de dienst vorm gegeven met gemeente-aktiviteiten. Dit jaar is dat vooral tijdens de dienst: we Vieren dan 'in vieren'. Na de bijbellezing zijn er vier mogelijkheden om samen te vieren: zingen, gesprek, bijbeloverdenking, creatief.. Aansluitend is er koffie en thee, en pakken we de draad van de dienst weer op. Een lied.. en dan de première van onze gemeentefilm onder regie van Kees van der Zwaard. Na het afsluiten van de dienst is er iets fris te drinken en het standje van *Kruispunten (Kerngroep Ontmoeten en Verdiepen)* te bezoeken. Zang en muziek worden verzorgd door Arjan Veen en de Cantorij o.l.v. Alyde Touwen. De kinderen blijven in de kerk, behalve bij het 'creatief vieren': ze zijn dan ook welkom in de Ontmoetingsruimte bij het tekenen met Jos Sinnighe.

- **Diaconale collecte 30 september 2018**

De diaconale collecte is voor de werkgroep Verborgen Armoede. Komende maand gaan wij hulpverleners vragen om adressen t.b.v. onze Kerstactie. Wij geven cadeaubonnen van de supermarkt om iets extra te kunnen doen. Vorige jaren kregen we vnl. onbekende adressen in Doorn. Hiermee treden we als kerk naar buiten.

- **Met het oog op zondag**

Maandag a.s. 1 oktober om 17.00 uur vindt de dienstvoorbereiding voor de Israëlzondag, 7 oktober a.s., plaats. Deze voorbereiding wordt gedaan door ds. Kees van der Zwaard, de voorganger in die dienst.

- **Ontmoeten#Verdiepen**

Zoals u weet zijn wij protestantse gemeente onopgeefbaar verbonden met Israël en dat komt zeker ter sprake in de kerkdienst op 7 oktober a.s. als het Israël zondag is. Wat die verbondenheid betekent voor de praktijk en wat ze betekent voor de verzoening tussen Israël en de Palestijnen, komt zeer nadrukkelijk aan de orde op de avond van 3 oktober als mevrouw Margriet Quarles van Uffort onze spreker is. Zij is een periode uitgezonden geweest namens Kerk in Actie voor EAPPI als waarnemer in Israël en Palestina.

Het filmseizoen wordt vrijdag 5 oktober begonnen met de film: *Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?* Een laagdrempelige film met een humoristische knipoog. En het gaat over een zeer actueel thema: de diversiteit in de samenleving.

Op dinsdag 9 oktober geeft dr. Maarten den Dulk, emeritus hoogleraar praktische theologie een lezing met als thema: Hoop doet leven.

De vraag komt aan de orde, wat er gedaan moet worden om de samenleving overeind te houden. Maarten den Dulk legt hierbij in zijn nieuwe boek 'voor een nieuw begin' zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel. Daar kunnen wij iets van leren!

U bent hartelijk welkom op onze bijeenkomsten

Ons email adres is: [kruispunten.maartenskerk@gmail.com](mailto:kruispunten.maartenskerk@gmail.com)

---

---

# KRUISPUNT

## op zondag

---

Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente:  
[www.protestantsegemeentedoorn.nl](http://www.protestantsegemeentedoorn.nl)

- **Bidden en beminnen in de *Binnenkamer***

Het is zover! Vanaf morgen, 1 oktober, is het mogelijk om in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn mee te bidden in de getijdendiensten. De Binnenkamer is een getijdengemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dag in dag uit bijbelleest en bidt. De basis voor de getijdengemeenschap is de regel *bid en bemin*. Deze wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Er is een inspirerend retraiteaanbod voor ieder die zich betrokken voelt bij de regel. Voor wie zich wil verbinden met de gemeenschap staan bezinningsdagen op het programma en geestelijke begeleiding. Er zijn verschillende cirkels van verbondenheid: (aspirant)kernlid, participant of vriend/donateur. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

**Verdiep uw geloofsleven en bid mee.** Van harte welkom tijdens het morgengebed om 9.30 uur en/of het avondgebed om 21.30 uur op maandag t/m vrijdag in de kapel van Nieuw Hydepark, Dribergsestraatweg 50, Doorn.

Meer informatie: [www.bidindebinnenkamer.nl](http://www.bidindebinnenkamer.nl) en/of bij Ina Veldman,

- ***Vrienden van de Maartenskerk***

A.s. dinsdag 2 oktober wordt de stichting “Vrienden van de Maartenskerk” officieel opgericht. Dan passeert de oprichtingsakte bij de notaris en is de stichting een feit. Waarom deze stichting?

Onze Maartenskerk is een beeldbepalend monument in Doorn, gesticht in 1180. Rond 1250 werd de toren aan de kerk toegevoegd. De kerk is plaats van samenkomst van onze protestantse gemeente, maar is tevens een unieke locatie voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals concerten, exposities, lezingen en andere culturele activiteiten.

Om de toekomst van de Maartenskerk te waarborgen is degelijk onderhoud noodzakelijk.

Een voorbeeld hiervan is de huidige gevelrestauratie.

Het onderhouden en instandhouden van de Maartenskerk vraagt om financiële investeringen die door de kerkelijke gemeente steeds moeilijker zijn op te brengen.

Een aantal personen uit de Doornse gemeenschap, voor het merendeel mensen die geen enkele binding hebben met onze protestantse gemeente, hebben daarop besloten een stichting in het leven te roepen die ten doel heeft om de noodzakelijke financiële middelen bijeen te brengen.

Hierdoor kan de toekomst van de Maartenskerk als historisch en cultureel waardevol monument tot in lengte van jaren worden gewaarborgd.

Een tweede, net zo'n belangrijk doel van de stichting is het organiseren van culturele activiteiten in het kerkgebouw, waardoor de Maartenskerk een bredere functie krijgt in het Doornse gemeenschapsleven.

---

De stichting staat los van de protestantse gemeente. Met het kerkbestuur (het college van kerkrentmeesters) zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik van de kerk voor stichtingsdoeleinden en over de besteding van de door de stichting bijeengebrachte financiële middelen.

Binnenkort wordt gestart met een actie om “Vrienden van de Maartenskerk” te werven, mensen die bereid zijn om jaarlijks een bedrag van (tenminste) € 50 bij te dragen voor het goede doel.

De stichting zal binnenkort de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) aanvragen, zodat financiële bijdragen in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.

Op woensdagavond 21 november treedt de stichting naar buiten met een startavond in de Maartenskerk, bestemd voor iedereen die de Maartenskerk een warm hart toedraagt.

En dat zijn natuurlijk ook de leden van onze protestantse gemeente.

Zet u deze datum daarom alvast in uw agenda.

Momenteel wordt gewerkt aan een programma van ca. 1,5 uur, waarin uitleg wordt gegeven over de stichting en over de Maartenskerk door de eeuwen heen. Het geheel wordt afgewisseld met muzikale optredens van professionele musici.

De kaarsenactie (kaarsen met de beeltenis van de Maartenskerktoren) gaat tegen die tijd ook van start. De kaarsen worden momenteel handmatig gemaakt door de kaarsenafdeling van Bartimeus, die zich zeer verheugd heeft getoond met deze voor hen erg mooie opdracht.

De verkoopprijs van de kaars wordt € 14,95. De kaars wordt verpakt in een mooi doosje.

Uniek, voor uzelf, maar ook om als geschenk weg te geven.

De opbrengst, na aftrek van de door Bartimeus gemaakte productiekosten, komt geheel ten goede aan het doel van de stichting.

Binnenkort zullen wij u nader informeren op welke wijze u zich kunt aanmelden als “Vriend van de Maartenskerk”.

Namens het stichtingsbestuur, Jaap Lagendijk, voorzitter.

## AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Ma 01-10	17:00	KH	Met het oog op zondag met ds. Kees van der Zwaard
Do	20.00	MK	Cantorij

Gebedsintenties kun u sturen naar: [gebedskwartier@protestantsegemeentedoorn.nl](mailto:gebedskwartier@protestantsegemeentedoorn.nl)

Op [www.protestantsegemeentedoorn.nl](http://www.protestantsegemeentedoorn.nl) de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws. Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar [bureau@protestantsegemeentedoorn.nl](mailto:bureau@protestantsegemeentedoorn.nl)

Berichten voor ‘Kruispunt op Zondag’ voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers, (E : [zondagsbrief@protestantsegemeentedoorn.nl](mailto:zondagsbrief@protestantsegemeentedoorn.nl))

**Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?**

---