
KRUISPUNT
op zondag

PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN

Nr. 46 dd. 11 november 2018 – 8^{ste} zondag van de herfst

2 collecten : 1. KIA: Rwanda, jeugdorp "De Glind"
: 2. Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugdorp "de Glind"

Maartenskerk : **10.00 uur – zendingdienst m.m.v. cantorij**
Voorganger : ds. J.M. van 't Kruis (Doorn)
Organist : Dik Boelee

Park Boswijk : **10.00 uur**
Voorganger : ds. R. Zandstra (Amersfoort)
Organist : Johan Beuckens

Zonnehuis : **19.00 uur**
Voorganger : ds. D.M. van der Wel (Langbroek)
Organist : J.M. van 't Kruis
Collecte : KIA: Rwanda, jeugdorp "De Glind"

BLOEMEN VAN DE ZONDAG

De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente naar: Henk Bruggink

BERICHTEN

- ***Nieuw hier?***

Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of één van de predikanten? Neem voor meer informatie contact op met onze scriba Lieuwe Gietema, e-mail: scriba@protestantsegemeentedoorn.nl
Hij kan u verder helpen. U bent in onze gemeente van harte welkom.

- ***Ringleidinggebruikers***

Als u de ringleiding in de kerk wilt gebruiken kunt u het beste in het middenvak op de stoelen plaatsnemen. In de banken is vanwege de ledlampen de ontvangst minder optimaal.

- ***Volgende week zondag 18 november: Ontmoeting jonge gezinnen rond de Maartenskerk!***

Komende zondag 18 november zijn jonge gezinnen na de kerkdienst in de Maartenskerk van harte welkom voor een gezellige lunch bij Bram en Hester van Wijk aan de Doornseweg 87 in Langbroek. Een mooi moment om elkaar als ouders en kinderen beter te leren kennen en plannen te bespreken voor kinderactiviteiten in onze gemeente. De kinderen kunnen ondertussen lekker samen spelen. Wil je komen, of wil je er meer van weten? Mail even naar Hester: e-mail adres verkrijgbaar bij kerkelijk bureau.
ps: Ken je jonge ouders in Doorn die misschien ook interesse hebben om te komen? Nodig ze uit!

- ***Collecte Najaarszendingsdienst zondag 11 november 2018***

De diaconale collecte is bestemd voor De Glind in Nederland en voor Mwana Ukundwa in Rwanda. Het jeugdorp De Glind is een gewoon klein groen dorp in de buurt van Barneveld. Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de vele faciliteiten in het Jeugdorp. Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is dan ook echt een dorp en geen instelling. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugdorp De Glind uniek in zijn soort!
Mwana Ukundwa in Rwanda zet zich in voor de vele weeskinderen ten gevolge van aids. Deze organisatie heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar er zo'n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.
Ook steunen we de technische school van de Rwandese Diaconessen in Rubengera.

- ***Herdenking einde Eerste Wereldoorlog (1918-2018)***

Het is vandaag, 11 november 2018, exact 100 jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend waarmee er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. In een wereld waarin er nog altijd oorlogen zijn is het belangrijk hierbij stil te staan. Het belang van vrede moet worden uitgedragen en het is belangrijk om daar met elkaar hard aan te werken. Vanmiddag vindt naar aanleiding van dit 100-jarig jubileum in de Maartenskerk een speciale bijeenkomst plaats en daarna een concert, georganiseerd door Museum Huis Doorn. Aan ons is gevraagd ook tijdens de ochtenddienst aandacht te geven aan het thema 'het werken aan vrede'.
In ons gebed willen we dankzeggen voor de vrede die 100 jaar geleden tot stand kwam. Tegelijkertijd weten we dat wat daarna gebeurde aan oorlogsgeweld ons doet beseffen, dat werken aan vrede nooit ophoudt. We willen daarom naast dankzeggen ook bidden voor een duurzame vrede. Meer hierover kunt U lezen in het Kruispunt Oktober/November 2018, pagina 7.

KRUISPUNT
op zondag

- **Met het oog op zondag**

Op dinsdagmiddag 13 november om 17.00uur lezen we weer de Bijbeltekst voor zondag 18 november a.s. We lezen Marcus 12,38- 13,2.

- **SeniorenMiddag**

Dinsdag 20 november 2018: lezing over Flipje – De heer P. Schipper komt ons wat vertellen over de geschiedenis van Flipje en de jamfabriek De Betuwe in Tiel (o.a. over de jam en de jammakers). Flipje, het bij velen bekende reclamefiguurtje, moest flink zijn handen uit de mouwen steken om deze fabriek en zijn producten te promoten.

De lezing wordt gegeven aan de hand van lichtbeelden en meegebrachte voorwerpen. In de pauze en na afloop is er voor de liefhebber gelegenheid “Flipje artikelen” te bekijken en te kopen. Kortom een boeiende middag met volop nostalgie!

Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Als u niet zelfstandig kunt komen, belt u dan Leo van Eersel of Piet Kooij of Dik de Man of Bep Niessen. Zij regelen dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt. Graag tot 20 november 2018!

Met een vriendelijke groet, team Seniorenmiddagen

Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Henny van Holland, Dik de Man, Bep Niessen, Alice Catsburg.

- **Sint Maarten – feest om te delen – Kom je ook?**

Vandaag is het Sint Maarten. Dat gaan we vieren. De Maartenskerkgemeente Doorn, de Ludenkapel en de St. Martinus parochie nodigen alle kinderen en hun ouders hiervoor uit. We verwachten jullie dan om 17.00 uur in de St. Martinus kerk aan de Dorpsstraat 15 in Doorn. Daar luisteren we naar het verhaal van Sint Maarten. Om ongeveer 17.30 uur start de lampionenoptocht. De route is via IJskelderlaan, Kortenburglaan, Boslaan, Kampweg en Kerklaan naar de Maartenskerk. Onderweg zingen we liedjes en laten we onze bellen rinkelen. Dan weten de bewoners langs de route dat we er aan komen.

Omdat het Sint Maartensfeest een feest is om te delen willen we tijdens de optocht geld en voedsel (vers fruit en houdbare producten) inzamelen voor de Voedselbank. Er gaan hiervoor bolderkarren en collectebussen mee.

Bij de Maartenskerk is er voor iedereen heerlijke soep, en wat te knabbelen.

We hopen dat veel van jullie dit feest met ons meevieren.

Vergeet niet mee te nemen: Je lampion, een bel, een rugzakje en iets voor de voedselbank.

Tot vanmiddag!

- **Waarom staan er nog bouwhekken rond de Maartenskerk?**

Deze week heeft de aannemer het werk aan de gevel van de Maartenskerk afgerond en opgeleverd.

Zoals u kunt zien zijn veel nieuwe tufstenen aangebracht en ziet alles er weer “strak” uit. Bij de herstelwerkzaamheden is vastgesteld dat veel schade is ontstaan door optrekkend vocht in de muren.

Rondom de kerk ligt een dikke watervasthoudende grondlaag die het water zo lang vasthoudt dat de muren nat blijven.

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bepaald dat dit euvel alleen kan worden opgelost met het afgraven van de grond en het daarna aanbrengen van een drainagebuis die wordt aangesloten op de riolering; daarna wordt het ontstane gat gevuld met grind. Hierdoor is er voldoende ventilatie om de muren droog te houden.

De grond om de kerk is eigendom van de PGD maar is aangemerkt als Openbare Ruimte, waardoor de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) verantwoordelijk (ook financieel) is voor alles wat er op en in deze grond gebeurt.

Afgelopen week hebben wij de GUH hiervan op de hoogte gesteld.

Eerst moet de GUH in financieel opzicht groen licht geven voordat wij de werkzaamheden kunnen starten. Wij hopen dat er snel een positieve reactie van hun kant komt.

Tot zolang moeten de bouwhekken blijven staan!

Wim Stegeman

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
di. 13-11	17:00 u	KH	Met het oog op zondag met ds. Teun Kruijswijk Jansen
Wo. 14-11	19:00 u	MK	Ad hoc-koor
Do 15-11	20:00 u	MK	Cantorij

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@protestantsegemeentedoorn.nl

Op www.protestantsegemeentedoorn.nl de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws. Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar bureau@protestantsegemeentedoorn.nl

Berichten voor ‘Kruispunt op Zondag’ voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers, (E : zondagsbrief@protestantsegemeentedoorn.nl)

Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?
