
KRUISPUNT
op zondag

PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN

Nr. 52 dd. 23 december 2018 – 4^{de} zondag van Advent

2 collecten : 1. Verborgen armoede
: 2. Kerk en Eredienst

collecte kindernevendienst : Jeugdorp De Glind

Maartenskerk : **10.00 uur**

Voorganger : mevr. drs. Joke de Zwaan (Driebergen)

Organist : Bert Boer

Park Boswijk : **10.00 uur**

Voorganger : prop. H.W. Reijn (Veenendaal)

Organist : Leo Kamphorst

Zonnehuis : **19:00 uur**

Voorganger : ds. H.F. Kaldeway (Doorn)

Organist : Leo Kamphorst

Collecte : Verborgen armoede

BLOEMEN VAN DE ZONDAG

De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente naar: mevr. Aty Tolkamp

Maandag 24 december :

Maartenskerk : **19:00 uur – Kinderkerstfeest met koster Kees**

Maandag 24 december – 19.00 uur – is het zover. Kinderkerstfeest met koster Kees. Hij krijgt een belofte en dan.....

Dit Kerstspel wordt afgewisseld met oude en nieuwe kerstliedjes. Aad van Balen als koster Kees en ds. Teun Kruijswijk Jansen leidt de viering.

De kinderen mogen tijdens de afsluiting van het spel naar Jezus komen. En daarna is er gezellig chocolademelk....

Maartenskerk : **22:00 uur – Kerstnachtdienst m.m.v. Ad hoc-koor**
Voorganger : ds. Sophie van den Berg – Hofstee
Organist : Dik Boelee
Collecte : KIA: Kinderen in de Knel

Dinsdag 25 december – Kerst

2 collecten : 1. Verborgen armoede
: 2. KIA: Kinderen in de knel

Maartenskerk : **10.00 uur**
Voorganger : ds. Teun Kruijswijk Jansen
Organist : Arjan Veen

Park Boswijk : **10.00 uur**
Voorganger : ds. Dio Soeteman (Doorn)
Organist : Johan Beuckens

Zonnehuis : **11:00 uur**
Voorganger : ds. M.A. de Hoog (Doorn)
Collecte : KIA: Kinderen in de knel

BERICHTEN

- ***Aankondiging Diaconale collecte op zondag 23 december 2018***

De diaconale collecte is vandaag voor de Werkgroep Verborgen Armoede.

Voor onze kerstactie hebben wij adressen ontvangen van hulpverleners.

Bij deze adressen in Doorn zijn in de afgelopen week 33 cadeaubonnen van AH bezorgd, met kerstwensen namens de kerken in Doorn. Met uw bijdragen kunnen wij onze financiële hulp in noodgevallen en zo'n kerstactie organiseren.

- ***Kerkasiel***

Op initiatief van Dik de Jongh gingen zo'n 45 gemeenteleden en belangstellenden uit enkele andere kerken, op 20 december naar Den Haag. Daar werden drie uren van de estafettekerkdienst voor de rekening genomen. Vele gelovigen en voorgangers uit de PKN en daarbuiten gingen hen voor. De Adventstijd die in liederen, gebeden, Bijbellezingen en overwegingen een plek kreeg, werd op deze manier intens beleefd. De overdenkingen die de voorgangers op persoonlijke titel hielden zijn op de website te vinden. Dezelfde avond werd besloten dat er geen 'pardon' is voor de familie Tamrazyan en dus ook niet voor de kinderen. Hiermee komt er aan de estafettedienst voorlopig ook geen einde. RTL4 Nieuws maakte overigens enkele opnamen, die vrijdagavond j.l. in RTL-nieuws te zien waren.

- ***Persoonlijke groet***

Als u dit leest komt het eind van 2018 in zicht. In onze gemeente een bewogen jaar. Maar ook met de inzet in mei/juni van ds. Kees van der Zwaard, die zelfs tot een Maartenskerkgemeentefilm (*Mensen rondom Jezus*) leidde.

En vooral: de vele vrijwilligers die zich inzetten waar ze konden om ons kerkelijk leven door te laten gaan op allerlei vlak. Er gebeurden wonderen en er waren tekenen van nieuw leven: opnieuw jonge leden die maakten dat de magere jaren weer gevolgd kunnen

KRUISPUNT

op zondag

worden door vette..(nou ja, niet overdrijven dominee!). En wat ook belangrijk is om hier te noemen: het niet aflatende enthousiasme van Joke, Ellen en Arnoud die Koningshof en Kerk sfeervol weten te beheren. Dat maakt voor ons allemaal, vrijwilligers en 'vrijgestelden' veel mogelijk.

Hoe het in 2019 er uit gaat zien? Tja, dat weten we niet. In veel levens van u is van alles aan de hand wat het leven (erg) spannend maakt. Dit jaar overdenkend komt bij me boven dat *de Geest waait waarheen ze wil*. En dan kan het in deze intentie toch weer verder, ondanks alle vragen die er op dorps- wereldniveau gesteld gaan worden.

Graag wensen we u vanuit de pastorie goede en inspirerende Kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe. Vanaf 27 december t/m 5 januari zal Ds. Bernard Baakman ons (Sophie en mij) in voorkomende gevallen vervangen. *Teun Kruijswijk Jansen*

- **Bericht van ds. Sophie van den Berg-Hofstee**

De komende weken hoop ik naast de erediensten en het kringwerk waarin ik weer werkzaam ben, ook de pastorale gesprekken in mijn wijken (sectie 1 en sectie 3) weer geleidelijk op te kunnen oppakken. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u dit de komende tijd aangeven bij ouderling Anneke van Dijk (sectie 1), in overleg met haar, neem ik dan contact met u op. Fijn als u het op deze manier kenbaar wil maken.

Ik wens u goede en gezegende kerstdagen toe!

Met hartelijke groet, Ds. Sophie

- **De duiventil**

De afgelopen weken heeft u kunnen zien dat de duiventil als onderdeel van de verbeelding van het adventsproject op de doopvont is gepositioneerd. Dit is geen toevallige keuze, maar er gaat een diepe symboliek achterweg. Wekelijks komt er een duif de kerk binnen gevlogen als boodschapper van de overzijde, die uiteindelijk een plekje krijgt in de duiventil. De duif is een beeld voor de Geest. De Geest van God die bij de schepping over de wateren zweefde. De Geest die bij de doop van Jezus in de gedaante van een duif op hem neerdaalde. En je legt ook snel de link met de duif die na de zondvloed met een jong olijfblad in zijn snavel bij Noach terugkwam en het water trotseerde. De duif als verbeelding van de kracht van God die door het water - de chaos - heen nieuw leven brengt, ons de weg wijst en vrede aanbrengt. Deze duif huist op de wateren. Vandaar de duiventil op de doopvont.

- **Tijdelijke sluiting van de kapel**

Gedurende de kerstvakantie (van maandag 24 december t/m zaterdag 5 januari) zal de kapel gesloten zijn. Natuurlijk kunt u er wel op de zondagen terecht. Vanaf maandag 7 januari zal de kapel wel weer elke maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur geopend zijn. Namens de kapelmedewerkers, Johan Beuckens

- **Nieuw hier?**

Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of één van de predikanten? Neem voor meer informatie contact op met onze scriba Lieuwe Gietema, e-mail: scriba@pgdoorn.nl
Hij kan u verder helpen. U bent in onze gemeente van harte welkom.

- **Ringleidinggebruikers**

Als u de ringleiding in de kerk wilt gebruiken kunt u het beste in het middenvak op de stoelen plaatsnemen. In de banken is vanwege de ledlampen de ontvangst minder optimaal.

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Za 29-12	Voor 13:00 u	-	kopij voor Kruispunt (periode 19 januari - 2 maart) dient uiterlijk 13.00 uur te worden ingeleverd per email redactie@protestantsegemeentedoorn.nl of op papier bij het redactieadres: Austerlitzeweg 40, 3941 WK Doorn.

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@protestantsegemeentedoorn.nl

Op www.protestantsegemeentedoorn.nl de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws. Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar bureau@protestantsegemeentedoorn.nl

Berichten voor 'Kruispunt op Zondag' voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers, (E : zondagsbrief@protestantsegemeentedoorn.nl)

Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?
