



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 27 november 2022
1^e Advent

orde van dienst



Levenslicht

Orgelspel

Als het kleine klokje luidt worden we stil

Welkom

Aansteken Adventskaars – door Bor van Wijk

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Die is, Die was, Die komt.

Moment van stilte

Groet

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer!

We zingen als aanvangslied: **Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5 en 10.**

Gebed van toenadering

afgesloten met

Kyrie: Lied 463: 1, 6, 7 en 8

Gebed van de zondag

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Inleiding op de Oudtestamentische adventslezingen, de ‘voormoeders’ van Jezus

Lezing **2 Samuel 11: 14-27**

We zingen **Psalm 25: 2, 5 en 6**

Evangelielezing: **Matteüs 21: 1-9**

We zingen **Lied 435: 1 en 3**

Uitleg/verkondiging

Muziek

We zingen **Lied 433**

Mededelingen en collecte

Lied over de gaven

Dank-baar voor on-ze o - ver-vloed, de-len wij hier van
4
wat wij ont-ving-en. Dat on-ze ga-ven, in Uw hand,
7
tot te - ken wor - den van Uw Rijk!

Tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Muziek: Arjan Veen

Nadat we dit lied gezongen hebben, wordt de collecteschaal op Tafel geplaatst. Hierop liggen symbolisch twee collectezakken, één voor de diaconie en één voor kerk en eredienst.

Gebeden - Onze Vader (gezongen versie Rien Verbeek, achter in Liedboek)

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kindermoment

We zingen het **Advents projectlied** – melodie Lied 469

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.

Onder het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.

We zingen als slotlied **Wij wachten vol verlangen** *melodie Lied 441*
Tekst: Sytze de Vries

1. Wij wachten vol verlangen,
zien vurig naar U uit,
tot Gij met licht omvangen
ons uitroept tot uw bruid.
Kom onze harten winnen,
hergeef de hoop haar gloed
en treedt ons leven binnen
als hemels eigen groet.
2. Geboren uit den hoge,
getogen in de tijd,
barmhartig en bewogen,
door louter licht geleid,
zo blijft Ge doorgegeven
en wordt Gods stem gehoord
als naam onder de mensen,
als lichtend liefdeswoord.
3. Die naam doorstraalt mijn
dagen
ook als de hoop verdoft,
want boven al mijn klagen
zingt heel mijn hart uw lof.
De aarde is verzadigd
van tranen en van bloed,
maar Gij zult haar genezen,
maakt heel de schepping goed.
4. Dit vult mijn visioenen:
die stad zonder gemis
waar alles altijd groen en
nooit zonder vruchten is.
Houd moed, tot Hij zal komen
die ons daar brengen gaat,
die nu nog in uw dromen
maar weldra voor u staat!

Wegzending

Wij bevelen elkaar in de hoede van de Eeuwige
dat wij vanhier mogen gaan als gezegende mensen
dat wij ons gewonnen geven aan het Licht van God
dat de duisternis ons niet in zijn greep krijgt

Zegen

Amen

*Na de dienst is er koffie, thee en limonade in het koor van de kerk!
Iedereen van harte uitgenodigd.*

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Sytze de Vries, voorganger		Jon de Gier, ouderling
Gina Pander, diaken		Ellen Bol, lector
Dik Boelee, muziek		Hester van de Kaa, kindernevendienst
Anneke van Dijk, crèche		Kees Kraan, kosten
Eduard van Loenen en Wilma van Weelden, regie kerkTV		