



Maartenskerk
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 22 januari 2023
3^e zondag van Epifanie

orde van dienst



Vriendschap en geluk

We vieren de Maaltijd van de Heer

Orgelspel

Als het kleine klokje luidt worden we stil.....

Welkom

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

En niet laat gaan het werk van zijn handen

Moment van stilte

Groet

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer!

We zingen als aanvangslied **Psalm 133**

-we gaan zitten

Gebed van toenadering

We zingen als loflied **Lied 305**

Gebed bij de opening van de Schrift

We zingen **Lied 695: 1, 2 en 4**

Kindermoment

We zingen samen met de kinderen **Lied 783**

Lezingen

I Samuel 18: 1-4

Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonatan, die David zo liefhad als zijn eigen leven, sloot

vriendschap met hem: hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem.

Marcus 3: 20 – 21 en Jezus ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om wat te eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.

31 - 35

Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen. Toen er tegen Hem gezegd werd: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken U,' antwoordde Jezus: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?' Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.'

We zingen **Lied 837: 1 en 2**

Verkondiging

Mededelingen en collecte

Wij zingen '**Lied over de gaven**' tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen



Dankbaar voor onze o-ver-vloed, delen wij hier van wat wij ontvingen.



Dat onze gaven, in Uw hand, tot teken worden van Uw rijk!

De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Ira Zhadanova vertelt over winterhulpactie Oekraïne.

Dankgebed en Voorbeden
Stil gebed

We zingen **Lied 400: 1a, 2a, 3vrouwen, 4mannen, 5a**

Nodiging

Tafelgebed

We zingen **Lied 413: 2**

Onze Vader (NBG)

Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u
en met uw geest

Hierna wensen we elkaar de vrede toe

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Voorafgaand aan het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.

We zingen als slotlied **Lied 793: 1 en 3**

Wegzending en Zegen

Amen

Orgelspel

Na de viering iedereen van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee of limonade in het koor van de kerk.

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Kees de Jong, voorganger | Gritta Achterberg, ouderling | Tessa

Achterberg, diaken | Jaap Landheer, lector

Pieter Jan van der Vliet, kindernevendienst

Arjan Veen, muzikale begeleiding | Tessa Achterberg, Gina Pander, Wilma van

Weelden en Emma van Wijk, avondmaalsgroep | Marijke van Balen, crèche

Fred Ekhart, koster | Eduard van Loenen en Lydia Steensma, regie kerkTV