



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 5 februari 2023
5^e zondag van Epifanie

orde van dienst



Zorg dat je gezien wordt

Orgelspel

Als het kleine klokje luidt worden we stil....

Welkom

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

En niet laat gaan het werk van zijn handen

Moment van stilte

Groet

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer!

We zingen als aanvangslied **Psalm 107: 1 en 9**

-we gaan zitten

Inleiding op deze zondag

Maartenskerk Vocalis zingt: **O Jesu Christe, wahres Licht**

Muziek: Felix Mendelssohn Bartholdy, tekst: Johann Heermann

O Jesu Christe, wahres Licht,
erleuchte, die dich kennen nicht,
und bringe sie zu deiner Herd,
dass ihre Seel auch selig werd.

Erleuchte, die da sind verblind't,
bring her, die sich von uns
getrennt,
versammle, die zerstreuet gehn,
mach feste, die im Zweifel stehn.

O Jezus Christus, waarachtig licht,
verlicht degenen die u niet kennen
en breng ze naar uw haard,
zodat ook hun ziel gelukkig wordt.

Verlicht hen die verblind zijn,
bring degenen hier die van ons
gescheiden zijn,
verzamel hen die verstrooid zijn,
maak degenen die twifelen
standvastig.

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment – daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Lezing **Efeziërs 5: 1 - 9**

Maartenskerk Vocalis zingt **Mit Fried und Freud**

Uit Choral "Warum ist das Licht gegeben dem Muhseligen" (Op. 74, No. 1) van Johannes Brahms

Mit Fried und Freud ich fahr dahin in Gottes Willen; getrost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und stille; wie Gott mir verheißten hat, der Tod ist mein Schlaf worden.	In vrede en met vreugde ga ik heen naar Gods wil; mijn hart en mijn geest zijn gerust, zacht en stil; zoals God mij heeft beloofd: de dood is mijn slaap geworden.
--	---

Lezing **Mattheus 5: 11 - 16**

We zingen **Lied 601: 1 allen**, 2 Maartenskerk Vocalis

Verkondiging

Verstillend moment

We zingen Lied 286: 1 Maartenskerk Vocalis, **3 allen**

Mededelingen en collecten

Wij zingen '**Lied over de gaven**' tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen



Dankbaar voor onze o-ver-vloed, delen wij hier van wat wij ontvingen.



Dat onze gaven, in Uw hand, tot teken worden van Uw rijk!

De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst.

Dankgebed-Voorbeden (beantwoord met **Lied 598**)

1^e keer Maartenskerk Vocalis **2^e keer allen**

Als al-les dui-ter is, ont-steek dan een
hel-der licht dat nooit meer dooft, licht dat nooit meer dooft.
Als al-les dui-ter is, ont-steek dan een
hel-der licht dat nooit meer dooft, licht dat nooit meer dooft.

Stil gebed - **Onze Vader**

Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.

We zingen als slotlied **Lied 600**: 1 Maartenskerk Vocalis, **2 allen**,
3 Maartenskerk Vocalis, **4 en 5 allen**

Wegzending en Zegen

Amen

Orgelspel

Na de viering iedereen van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee of limonade in het koor van de kerk.

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Alex Baarslag, voorganger

Sonja Bloemers, ouderling | Peter Ouwens, diaken

Karlijn Koorneef, lector

Arjan Veen, muzikale begeleiding | Maartenskerk Vocalis o.l.v. Arjan Veen

Hester van de Kaa, kindernevendienst | Anneke van Dijk, crèche

Ellen Bol en Eduard van Loenen, regie kerkTV

Eric en Wiggert Sonneveld, koster