



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Donderdag 18 mei 2023
Hemelvaartsdag

orde van dienst



'...daar hief Hij zijn handen op en zegende hen'
Lucas 24:50

Orgelspel

Als het kleine klokje luidt, worden we stil...

Welkom

Bemoediging en drempelgebed

Onze hulp is in de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hoor ons aan, eeuwige God,

hoor naar ons bidden!

U die ons hart aanziet, U die onze diepten peilt,

blijf ons niet verborgen!

Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.

Gij, Heer, vergeef ons!

Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.

Geef ons uw genade!

Breng ons in het reine met U en met elkaar.

Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht

Amen

Stilte

Groet

De Heer zij met U

Ook met u zij de Heer!

Wij zingen als morgenlied **Psalm 108: 1 en 2**

'Mijn hart is, Heer, in U gerust'

Gebed

We zingen **Lied 663 'Al heeft Hij ons verlaten'**

Eerste Schriftlezing **Lucas 24:46-53**

Tweede Schriftlezing **Efeziërs 1:17-23**

We zingen **Lied 333 'Kom Geest van God'**

Meditatieve woorden

Orgelspel

We zingen staande als geloofsbelijdenis **667: 1, 2, 3, 5 en 6**
'Hij leeft, naar de hemel gevaren'

Mededelingen en Collecte aankondiging

We zingen **'Lied over de gaven'**

tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen



Dankbaar voor onze o-ver-vloed, delen wij hier van wat wij ontvingen.
Dat onze gaven, in Uw hand, tot teken worden van Uw rijk!

De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst.

Gebed

We zingen als slotlied **Lied 825: 1, 4 en 5**
'De wereld is van hem vervuld...'

Zending en Zegen

Amen

Orgelspel

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger
Marjoke Limpens, ouderling
Gina Pander, diaken
Johan Beuckens, organist
Wilma van der Meer, crèche
Annemieke Hooijer, bloemschikking
Wilma van Weelden en Jon de Gier, regie kerkTV
Rob van Weelden, koster/geluid

Afbeelding voorzijde: bit.ly/3o059NJ

Een nieuw hemelvaartslied

Zoek Christus niet in het verleden,
niet in de nevel van de tijd.
Zoek in de wonden van het leven
zijn tegenwoordigheid.

Hij lijkt zo ver van ons verwijderd
maar is ons rakelings nabij.
Hij die verhoogd werd na zijn lijden
is mens aan onze zij.

Zijn koninkrijk is ons gegeven
in onrust, moeite en gemis
totdat in wolken uitgesneden
zijn dag gekomen is.

René van Loenen.