

|
— **KRUISPUNT** —
op zondag
|

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN

Nr. 41 dd. 10 oktober 2021 – 4^e zondag van de herfst

Maartenskerk 10 oktober	: 10:00 uur
Voorganger	: ds. Teun Kruijswijk Jansen
Muziek	: Dik Boelee
Liederen	: Cantorij
Collecten	: 1. KIA: Kameroen 2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:

<https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren>

BLOEMEN

De bloemen van deze zondag gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente naar Alyde Touwen

BERICHTEN

- **Deze zondag**

Op deze herfstzondag pakken we de draad van het leesrooster op. Dit najaar en komende jaar wordt daarin vaak uit het Johannesevangelie gelezen. Zondag a.s. is het een 'Ik ben'-woord: Ik ben het licht van de wereld.

Bij de voorbereiding merkte ik dat je geneigd bent om naar dat licht toe te kijken, er zelfs 'tegen in' te kijken. Het is de vraag of Jezus dat zo bedoeld heeft. Gezien zijn verwijzingen naar de leefregel van de wet, in het Eerste Testament het licht genoemd – kom je op iets anders uit. 'Ik ben niet iets dat je kunt zien, maar datgene wat jouw zien mogelijk maakt. Ik ben niet zichtbaar, maar geef jou zie-vaardigheid'.

In deze dienst zingt onze cantorij voor het laatst, en is Alyde Touwen ook voor de laatste keer de dirigent. Uiteraard staan we daarbij stil!

Piet de Vries en Emma van Wijk verzorgen de kindernevendienst.

De liturgische kleur is: groen.

ds. *Teun Kruijswijk Jansen*

- **Collectedoel KIA Kameroen**

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de Lutherse Broederkerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

- ***Koffie en thee na de dienst***

Wat een geluk, dat we elkaar na de dienst weer kunnen ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade. Wilt u na de ontvangst hiervan vooral de ruimte in de hele kerk benutten? Blijf niet met een groep in het koor staan. Daarbij ook het verzoek om lege kopjes niet op de liturgische tafel of het doopvont te zetten, maar dat spreekt eigenlijk vanzelf. Na zo'n lange afwezigheid zal het ons heerlijk smaken!

- ***Geen liedtekst bij kerkTV***

Vandaag zit de cantorij voor in de kerk. Bij kerk-tv projecteren we de tekst tussen de solisten op de donkere lambrisering. Dat is vandaag dus niet mogelijk. Nu resteert de keuze tussen de tekst of het camerabeeld. We kiezen voor het laatste. Voor de kijkers thuis het advies om het liedboek of de orde van dienst erbij te nemen.

- ***Zondagse diensten in Coronatijd
In verantwoordelijkheid en veiligheid***

Met ingang van 25 september zijn er veel maatregelen versoepeld: de 1.50m. afstand hoeft niet meer en de coronapas voor plaatsen waar grotere groepen bij elkaar komen, zoals restaurants en theaters, is naar het idee van de landelijke PKN niet passend voor de kerk. In dit geheel hebben wij als corona-adviescommissie, in samenspraak met de kerkenraad, gezocht naar een manier om in verantwoordelijkheid en veiligheid tot een nieuwe situatie te komen. Dat ziet er zo uit: nu wij de 1.50 m. afstand kunnen loslaten, zijn er in de diensten meer dingen mogelijk zoals avondmaal vieren en koffiedrinken! Ook kunnen er meer (tot 250) mensen op zondag naar de kerk komen.

De registratie blijft; (de lijsten worden na 14 dagen vernietigd).

Van u als kerkganger verwachten wij dat u uw verantwoordelijkheid neemt en gevaccineerd tegen -, Genezen van -, of Getest bent op corona. (Dit kan een zelftest zijn)

Verder is het belangrijk dat u, **voordat u vlak naast iemand gaat zitten (of dichtbij iemand gaat staan), vraagt of die ander dat goed vindt.** De plaatsing van stoelen maakt deze onderlinge zorgvuldigheid ruimschoots mogelijk. Er zijn de komende weken een aantal bijzondere diensten waar we gasten van buitenaf verwachten. Bij de 'buurgemeenten', in de Doornse Kaap en aan gasten zal duidelijk gemaakt worden hoe wij met veiligheid willen omgaan. Dit alles geldt op dezelfde wijze voor alle kerkelijke bijeenkomsten in de Koningshof

En bij dit alles blijft uiteraard: bij klachten blijft u thuis!

Met een hartelijke groet van uw commissie van advies in corona-tijd.

- ***Volgende week zondag in de Maartenskerk; Gezamenlijke kerkdienst over Maria Magdalena***

Op zondag 17 oktober vieren we - voor het eerst - een gezamenlijke kerkdienst in de Maartenskerk, samen met de Johanneskerk uit Leersum en de Ontmoetingskapel uit Maarn. Het idee voor deze gezamenlijke kerkdienst komt voort uit onze groeiende samenwerking binnen onze programma's van Ontmoeten#Verdiepen. In deze dienst staat Maria Magdalena centraal. De mysterieuze vrouw die op cruciale momenten in het leven van Jezus naar voren komt in de Bijbel. In Woord, liederen, muziek en kunst leren we haar in deze dienst beter kennen. We laten ons daarbij ook inspireren door de tijdelijke tentoonstelling 'Maria Magdalena' in het Catharijneconvent in Utrecht, die pasgeleden door

gemeenteleden uit alledrie de gemeentes bezocht werd. In deze dienst gaan ds. Mariëlle Jochemsen (Maarn/Maarsbergen), ds. Evelyn Noltus (Leersum) en ds. Sophie van den Berg-Hofstee voor. We hopen met elkaar op een inspirerende dienst, van harte welkom!

- **Ontmoeten#Verdiepen**

Bibliodrama, Cyclus van 3 woensdagen, 13 oktober, 3 en 17 november, tijd 20.00 uur, locatie De Koningshof.

Entree: Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Tijdens deze avonden verkennen en ontdekken we op geheel eigen en actieve wijze Bijbelverhalen. Met verschillende werkvormen worden de deelnemers uitgenodigd om aan den lijve te ondervinden wat die verhalen ons te bieden hebben. Door rolinleving, dialoog, interactie en beweging kunnen oude betekenissen vernieuwd en verbonden worden met het eigen leven en de huidige maatschappij. Aanmelden via de website www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma.

WAAROM SCHURKEN PECH HEBBEN EN HELDEN GELUK. Boekbespreking op maandag 11 oktober en de dinsdagen 2 november en 23 november, tijd 20 uur, locatie Schoonoordse laan 3 te Doorn.

Jammer genoeg zijn er te weinig deelnemers om er een heuse boekbespreking van te maken. Dus dat betekent dat we er misschien nog op een andere manier vorm aan kunnen geven. Mocht u verder meer van willen weten, neem dan contact op met Johan Beuckens.

- **Diaconaal**

Wat een feest; zondag 31 oktober kunnen we weer een maaltijddienst houden! Na afloop willen we mensen verrassen die een steuntje in de rug nodig hebben. In de vorm van een fruitbakje, een wens en een bezoekje willen we laten zien, dat we omzien naar elkaar. Wie en wat er ook geogst wordt...De opbrengst willen we graag met iedereen delen.

Naar wie kunnen we onze bakjes brengen? Wie kunt u een steuntje in de rug?

Wilt u namen en adressen doorgeven aan:

Saskia Wiegeraad, E: saskiawieg@gmail.com of aan Jos Sinninghe, E: jos.sin@live.nl

Bij de uitgang van de kerk kunt u ook adressen opgeven.

Ook liggen er nu lege bakjes en zakjes klaar. Wilt u alvast meenemen wat u wilt vullen?

Graag weer inleveren op de zaterdag vooraf, 30 oktober van 16.00-18.00 uur in de kerk.

Een 'groene' vultip: koop lokaal bv. fruit, bloemen, noten, jam, groenten, sap. Denk bijv.

aan de moestuin van Bartiméus, de kwekerij A(chterweg)8, boomgaarden in onze regio en vergeet niet uw eigen tuin!

Hartelijk dank namens de diaconie,

Jos Sinninghe

- **Diensten Zonnehuis**

Er is inmiddels een tweetal avonddiensten gehouden in het Zonnehuis, met een beperkt aantal bezoekers.

De beperking voor deelnemers 'vanuit het dorp' is met ingang van zondag 10 oktober opgeheven.

Iedereen is van harte welkom om deze diensten bij te wonen.

- **SeniorenMiddagen – In memoriam en bingo**

Dinsdag 19 oktober 2021 staan de deuren van de Koningshof, Kerkplein 1 weer open. Wij beginnen om 14.30 uur en eindigen rond 16.00 uur.

De zaal is open vanaf 14.15 uur, waar de koffie en de thee dan klaarstaan.

Het programma is als volgt: Opening | In memoriam | Bingo | Sluizing

Bij het in memoriam gedenken wij de gasten die in de afgelopen periode zijn overleden.

Fijn dat dergelijke ontmoetingen weer mogelijk zijn. Wij nodigen iedereen die hierbij wil zijn van harte uit!

Als u niet zelfstandig kunt komen, belt u dan Leo van Eersel, T 414734 of Dik de Man, T 561877 of Bep Niessen, T 412135. Zij regelen dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt. Graag tot de 19e!

Met een vriendelijke groet van team SeniorenMiddagen

Corry en Leo van Eersel, Piet Kooij, Martha en Dik de Man, Bep Niessen, Alice Catsburg.

- **Hulpteam van onze kerk**

U kunt een beroep op het Hulpteam van onze kerk doen voor praktische zaken zoals boodschappen doen, een brief posten, medicijnen halen, een maaltijd bereiden en bezorgen, iets vervoeren..., maar ook om telefonisch of digitaal een praatje te maken.

Bel of mail voor ondersteuning (voor uzelf of voor iemand anders) naar:

- Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
- Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl

(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Ma 11 oktober	14.00	KH	O#V Wees de adem waaruit ik ontsta (cyclus 2/2)
Wo 13 oktober	20.00	KH	O#V Bibliodrama (cyclus 1/3)
Do 14 oktober	19.00	Kapel	Kapelgebed
Za 16 oktober	09.00		Prikkersgilde

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl

Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl