



Maartenskerk gemeente  
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 14 november 2021  
9<sup>e</sup> zondag van de herfst

**ZWO/Doopdienst**



***In deze dienst zullen Julia Willemijn Elisabeth  
en Elin Fijgje Louise worden gedoopt.***

*Vlak voordat de dienst begint, worden we stil en luisteren als inleiding naar het 'Wiegenlied' van Johannes Brahms.*

*Het klokje luidt...*

*Welkom*

-we gaan staan-

*Bemoediging*

Onze hulp is in de naam van de Heer

**Die hemel en aarde gemaakt heeft**

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

**En niet laat gaan het werk van zijn handen**

*Groet*

Genade voor jullie en vrede van God onze Vader

en van Jezus Christus de Heer,

door de heilige Geest,

**Amen**

We zingen als aanvangslied **Lied 868 'Lof zij de Heer, de Almachtige koning der ere' 1 allen, 2 solisten, 3 allen**

-we gaan zitten-

*De kinderen komen naar voren om het Licht mee te nemen, hierna gaan ze naar de kindernevendienst.*

*Openingsgebed*

*We luisteren naar 'Lichtjes in de mist' van Stef Bos en Martijn Buwalda.*

Voor mij is Hij de hemel  
die de aarde kust als milde regen.  
En niet een waterdicht systeem  
dat ons van boven is gegeven.

Voor mij is Hij een vrouw  
waaruit het leven wordt geboren.  
En niet het spook dat oorlog zoekt  
en najaagt wat hij heeft verloren.

Voor mij is Hij een kind  
dat overstroomt van liefde.  
Ik zie hem in het licht, dwars door de wolken,  
dat zegt: wat heb je eigenlijk te verliezen?

### *Refrein*

De mist van het mysterie  
is het mooiste in het dal.  
De kern is onbereikbaar  
en toch is ze overal.

En net als ik denk te weten,  
blijkt dat ik me heb vergist.  
We zwerven tot we thuis zijn,  
we zwerven langs lichtjes in de mist.

Voor mij is Hij de stilte  
van geluk en van verdriet.  
Van alles dat geen naam heeft,  
de schoonheid van het niets.

Hoe langer ik Hem ken,  
hoe meer ik zelf verdwijn.  
En denk: als ik dan maar geloof,  
dat Hij wel is wie Hij zal zijn

### *Refrein*

Onbereikbaar  
Dichtbij  
Mij

### *Schriftlezing Lucas 15:11-32*

Vervolgens zei hij: 'Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: "Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb." De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar

niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kustte hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.”

Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”

### *Verkondiging*

### *Moment van verstillig*

We luisteren naar het lied **‘Ik zal er zijn’** van de band Sela.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat  
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest  
© 2013 Stichting Sela Music

*Inleidende woorden bij de doop*

*Doopgebed*

*We luisteren naar de melodie van het kinderlied 'Hoger dan de blauwe luchten' van A. Vogel. Tijdens deze muziek worden Jule en Elin de kerk binnengedragen, ook de kinderen komen terug in de kerk.*

*Presentatie en Doopvragen, persoonlijk woord ouders*

*Bediening van de doop*

-we gaan staan-

*Verwelkoming*

Gemeente, wilt u Jule en Elin helpen groeien in het geloof en wilt u hen helpen om Christus na te volgen? **Ja, dat willen wij.**

**Welkom kind van God,  
Welkom in de kerk van Christus.  
Wereldwijd en in ons midden.**

We zingen Jule en Elin Gods' zegen toe met **Lied 781 'Kind van God  
gegeven'** 1 solisten, **2 allen**, 3 solisten, **4 allen**

-we gaan zitten-

*Overhandiging doopkaars en kinderbijbel door ouderling van dienst*

*Mededelingen en Collecte aankondiging (filmpje)*

*Bericht van overlijden*

*Moment van stilte*

*We zingen **Lied 961***

*Dankgebed en Voorbeden, afgesloten met het **gezongen Onze Vader  
Lied 1006**, door soliste*

-we gaan staan-

We zingen als slotlied **Lied 969 'In Christus is noch west noch oost'**

*Zending en Zegen,  
gezongen **Amen***

*Orgelspel, Improvisatie bij het lied '**Laat de kinderen tot Mij komen**'.*

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger

Jon de Gier, ouderling | Gina Pander, diaken

Bert Boer, orgel en vleugel | Mark Niessen, basgitaar

Marit Yska, viool | Edwin Brummel, accordeon

Elling Abbringh en Edwin Brummel, solisten

De ZWO-commissie: Bert Hopma, Joke Landheer en Wilma van Weelden

Marianne Boer en Hester van de Kaa, kindernevendienst

Anneke van Dijk, crèche

Ellen Bol en Kees Kraan, regie kerkTV

Fred Ekhart, koster

Schilderij voorzijde gemaakt door: kunstenaar Arcabas, Jean-Marie Pirot.  
L18571