



Maartenskerk gemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 2 januari 2022

Orde voor de Nieuwjaarsdienst



***'Vertrouwend op een koningsster...'
Leven in ontvankelijkheid***

Orgelspel

Als het klokje luidt, worden we stil...

Welkom

-we gaan staan-

Lezing uit Genesis 1 (uit de nieuwe Kanselbijbel, NBV21)

We zingen als Nieuwsjaarslied **Lied 513 'God heeft het eerste woord'**
1 allen, 2 solisten, 3 allen, 4 solisten

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is.

Groet

Genade voor jullie en vrede
van God onze vader
en van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest,
Amen

Wij zingen als aanvangslied **Psalm 90: 1 allen 2 solisten, 8 allen**
'Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen...'

-we gaan zitten-

Gebed om toenadering

We zingen als loflied **Psalm 146c: 1 en 4**

Moment met de kinderen

Wij zingen samen met hen **Lied 520: 1, 5, 6 en 7 'De wijzen, de wijzen**
hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

Schriftlezing **Mattheus 2:1-12**

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.' Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: "En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.'" Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.' Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Wij zingen in aansluiting op de lezing '**Lied 517: 1 solisten, 3 allen Christus, uit God geboren**'

Overdenking

We zingen als lied van toewijding **Lied 858: 1 allen 2 solisten, 3 allen 4 solisten 'Vernieuw in ons, o God'**

Mededelingen en Collecten

Bericht van overlijden

Stilte

*We zingen **Lied 961***

Gebeden, afgesloten met het gezongen **Onze Vader**

On-ze Va-der in de he-mel, laat uw naam ge-hei-lijgd wor-den,
laat uw ko-nink-rijk ko-men en uw wil ge-da-an wor-den op aar-de
zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Ver-geef ons on-ze schul-den, zo-als ook wij heb-ben ver-ge-ven
wie ons iets schul-dig was. En breng ons niet in be-proe-ving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u be-hoort het ko-ning-schap, de macht en de ma-jes-teit
tot in eeu-wig-heid. A-men.

(tekst: NBV; muziek: Rien Verbeek)

We zingen als slotlied **Lied 827: 1 solisten 2 allen 3 solisten 4 allen**
‘Mensen wij zijn geroepen om te leven’

Zegenbede (uit liedboek p.1317)

In ons hart en in ons huis

de zegen van God.

in ons komen en in ons gaan

de vrede van God.

In ons leven, op onze zoektocht,

de liefde van God.

Bij het einde, nieuwe begin,

**De armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen.**

Amen.

Orgelspel

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger

Sonja Bloemers, ouderling

Peter Ouwens, diaken

Bea van Rijn, lector

Bert Boer, muziek

Martha Marie Bugel en Roel Gelderloos, solisten

Lydia Steensma en Kees Kraan, regie kerkTV

Kees Dogger, koster