



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 4 juni 2023
Trinitatis

orde van dienst



**Heer Jezus, o Gij dageraad
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.**

Lied 209

Orgelspel

Als het kleine klokje luidt, worden we stil...

Welkom

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

En niet laat gaan het werk van zijn handen

Stilte

Groet

Genade voor jullie en vrede

van God onze Vader

en van Jezus Christus de Heer

Door de Heilige Geest, **Amen.**

We zingen als aanvangslied **'Lied 217: 1, 2, 3 en 5
De dag gaat open voor het woord des Heren'**

Gebed van toenadering, afgesloten met **Lied 695: 1, 2, 3, 5
'Heer, raak mij aan met uw adem'**

Vertroosting uit **2 Korintiërs 1: 3-5**

We zingen als loflied **Lied 706: 1, 3 en 4
'Dans mee met Vader, Zoon en Geest'**

Moment met de kinderen

We zingen **Lied 288 'Goedemorgen, welkom allemaal!'**
hierna gaan ze naar de kindernevendienst.

Eerste schriftlezing **Johannes 14: 15-17**

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Tweede Schriftlezing **Romeinen 8: 14-17**

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

We zingen als gebed **Lied 360: 1, 2, 4 en 6**
'Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer'

Verkondiging

We zingen staande als geloofsbelijdenis
Lied 342 'In God de Vader op zijn troon...'

Mededelingen en Collecte aankondiging

We zingen **'Lied over de gaven'**

tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen



Dankbaar voor onze o-ver-vloed, delen wij hier van wat wij ontvingen.



Dat onze gaven, in Uw hand, tot teken worden van Uw rijk!

De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst.

*Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en gesproken **Onze Vader***

Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.

We zingen als slotlied '**Woon in mijn dromen**' 1, 2, 5 (Sytze de Vries, het liefste lied van overzee, deel I, nr. 54) Melodie Lied 263

- 1 Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
want niets is mij liever, geen mens die ik ken,
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.
- 2 Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
- 5 Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.

Zending en Zegen

Amen

Orgelspel

Je/U bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glaasje limonade in het koor. De voorganger is aanwezig bij de uitgang.

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger

Gritta Achterberg, ouderling

Tessa Achterberg, diaken

Karlijn Koornneef, lector

Bert Boer, muziek

Conny Sonneveld, kindernevendienst

Marijke van Balen, crèche

Jon de Gier en Ellen Bol, regie kerkTV

Rob van Weelden, koster/geluid