



Maartenskerk  
Protestantse Gemeente te Doorn

Maartenskerk  
25 december 2020  
Kerstmorgen

**orde van dienst**



*'Hemel op aarde'*

*Muziek*

Het kinderkoor zingt '**Midden in de winternacht**' (lied 486): 1, 2, 4

*Welkom*

- we gaan staan –

*Bemoediging*

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven  
zijn naam zal zijn: Immanuel, God met ons.  
Eer aan God in de hoogste hemel

*Groet*

**Vrede op aarde voor alle mensen  
die hij liefheeft.**

De vrede van God zij met u en jou!

**Amen**

- we gaan zitten –

**Lied 492**

*De Kerstkaars wordt aangestoken*

**Lied 477 'Komt allen tezamen'**: 1, 2, 4

*Gebed van de kerstmorgen*

Glorialied **Psalm 98 'Zing een nieuw lied voor God de Here'** : 1, 2

*Inleidend woord bij de lezingen*

*Lezing*: Woord van belofte en bevrijding **Jesaja 52: 7 - 10**

*Het kinderkoor zingt 'Er is een kindeke geboren op aard'*

koor            Er is een kindeke geboren op aard  
                  Er is een kindeke geboren op aard  
                  't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
                  't Kwam op de aarde voor ons allemaal

solist 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis

koor Er is een Kindeke geboren in 't strooi  
Er is een Kindeke geboren in 't strooi  
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi  
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

### Lezing Lukas 2, 1 – 20

Het kinderkoor en de solisten zingen

**'Als Bethlehem geen plaats meer heeft'** (AWN IV 14)



1. Als Beth - le - hem geen plaats meer heeft  
voor 't kind dat wordt ge - bo - ren,  
al - leen een grot nog ruim - te geeft  
laat zich de he - mel ho - ren:

refrein:



Glo-ri-a, Glo-ri-a, Glo - ri - a,  
in ex - cel - sis De - o!  
Glo-ri-a, Glo-ri-a, Glo - ri  
In ex - cel - sis De - o!

2 Als engelen zingen in de nacht:  
er is een kind gekomen,  
dan zien de herders op hun wacht  
de sterren aan de bomen!  
*refrein*

3 Als herders durven op te staan,  
niet lachen maar geloven,  
en naar het kind zijn toegegaan  
dan zingt de hemel boven:  
*refrein*

*De kinderen gaan naar de kindernevendienst*

*Verkondiging*

*Muziek*

*Gedicht*      **De Engel**

Het hoeft geen man met vleugels te zijn,  
de engel, de engel.  
Hij doet heel voorzichtig,  
hij kent je pijn,  
soms is hij oud en lelijk en klein,  
de engel, de engel.

Hij draagt geen zwaard, geen blinkend gewaad,  
de engel, de engel.  
Wie weet is zij het,  
met wie je straks praat,  
of hij woont vlak bij jou in de straat,  
de engel, de engel.

Wie hongert heeft hij brood gebracht,  
de engel, de engel.  
Van zieken heeft zij de pijn verzacht,  
ze komt, als je om haar roept in de nacht,  
de engel, de engel.

Het hoeft geen man met vleugels te zijn,  
de engel, de engel.

Geen hemelse lichtflits,  
geen cherubijn,  
hij en zij, jij en ik kunnen het zijn,  
de engel, de engel.

### **Lied 527 'Uit uw hemel zonder grenzen': 1, 2, 3 en 5**

*De kinderen komen terug; gesprek bij de Kerst-wens-boom*

*Mededelingen*

### **Lied 491 'Kind ons geboren'**

*Voorbeden en Onze Vader*

Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de kinderen uit de crèche opgehaald worden.

### **Slotlied lied 487 'Eer zij God in onze dagen' : 1, 2, 3**

*Zending en Zegen*

*Wij wensen elkaar goede Kerstdagen toe!*

Aan deze dienst werkten o.a. mee:

ds. Teun Kruijswijk Jansen

Sonja Bloemers (ouderling)

Jan Temmink (diaken)

Bea van Rijn (lector)

Margreet Morelissen en Arie van Dijk (kindernevendienst)

Wilma van der Meer (crèche)

Arjan Veen en Manja Kruidhof-Okkerse (muziek)

Saskia Wiegeraad en Roel Gelderloos (solisten)

kinderkoor o.l.v. Arjan Veen

Jon de Gier en Ellen Bol (kerkTV)

Rob van Weelden (kosterij en geluid)

Annemieke Hoijer (bloemschikking)

Afbeeldingen uit de Kijkbijbel (m.m.v. Leo van Halem en Jaap van Drie).

Lied *de Engel* : Rudolf Otto Wiemer/Fred Meijnhardt

