



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 27 augustus 2023
10^e zondag van de zomer

orde van dienst



*In deze viering worden ds. Christien Flier en ds. Leo Oosterom als
predikanten verbonden aan de
Protestantse Maartenskerkgemeente te Doorn*

Orgelspel

Praeludium D-dur BWV 532/1 – J.S. Bach (1685-1750) Liebster Jesu, wir sind hier – BWV 633

Dienst van de voorbereiding

Als het kleine klokje luidt, worden we stil...

We zingen samen met Maartenskerk Vocalis de Hymne **“God is hier”**

Vers 1 en 2 door Vocalis, **vers 3 en 4 door allen**

(tekst Fred Pratt Green (1977) vertaling Sytze de Vries, vertaling strofe 1 tweede helft door Gert Landman). Muziek Cyril Taylor.

- 1 God is hier! Nu wij bijeen zijn als uw volk dat bidt en zingt,
laat ons steeds meer ondervinden wat in Christus ons verbindt.
hoe verschillend onze gaven, mensen hier en overal:
open geesten, open harten voor de Geest die in ons daalt.
- 2 Zie hoe hier symbolen spreken van genade als ons thuis.
Hier staan doopvont, kansel, tafel, in het midden staat het kruis.
En in wat hier wordt verkondigd, in de stilte, in het woord,
Wordt in nieuwheid en vernieuwing, God de Geest ook zelf gehoord.

Hier zijn ook de klei - nen wel - kom
waar de Her - der zelf hen weidt,
en als brood en wijn hier rond - gaan
steunt ons Chris - tus als al - tijd.
Laat wie hier het Woord be - die - nen
blij - ven zoe - ken naar de vraag



- 4 God, als God van kerk en wereld, nu wat zeker lijkt vergaat,
Maak dat wij met overgave doen wat u voor ogen staat.
Neem, wat wij te geven hebben hier in dit gewijde uur.
Zonder U is er geen leven, Grote God, wij loven U!

Welkom

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat gaan het werk van zijn handen

Moment van stilte

Groet

Genade voor jullie en vrede
van God onze Vader en van
Jezus Christus de Heer
Door de Heilige Geest, **Amen.**

We zingen **Psalm 90: 1 en 8**

-we gaan zitten-

Gebed om ontferming

We zingen als lofzang **Lied 975:1**

Dienst van de verbinding

Inleidende woorden en opdracht

Gelofte

Gezongen gebed om de Geest

door Vocalis:

Veni, creator Spiritus
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

We zingen samen **Lied 360: 3 en 6**

Verbintenis

Zegenbede met handoplegging

-we gaan staan-

Aanvaarding en verwelkoming

Gemeente, dit zijn jullie nieuwe predikanten.
Willen jullie Christien Flier en Leo Oosterom in jullie midden
ontvangen
en hen hooghouden in hun ambt?
Ja, dat willen wij van harte.

We zingen **Lied 362: 2**

-we gaan zitten-

Dienst van het Woord

Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u
en met uw geest

Gebed voor de opening van het Woord

Kindermoment en Lied “'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God”

(tekst en muziek: T. van Pagée)



'k Stel mijn ver- trou-wen op de Heer mijn God.



Want in zijn hand ligt heel mijn le-vens-lot.



Hem heb ik lief, zijn vre-de woont in mij.



'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds na-bij.

Lezing Matteüs 16: 21-27

We zingen Lied 835

Verkondiging: “Kruispunt”

Vocalis zingt: “Jesu meine Freude” - J.S. Bach

Jesu, meine Freude
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
ach wie lang, ach lange
ist dem Herzen bange
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
außer dir soll mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden.

Jezus, mijn vreugde,
lafenis van mijn hart,
Jezus, mijn sieraad,
ach, hoe lang, ach, zo lang
is mijn hart al bang
en verlangt het naar u!
Lam van God, mijn bruidegom,
niets op aarde
zal mij dierbaarder zijn dan u.

Dienst van de dankbaarheid

Mededelingen en Collecte aankondiging



We zingen 'Lied over de gaven'

tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen



Dankbaar voor onze o-ver-vloed, delen wij hier van wat wij ontvingen.



Dat onze gaven, in Uw hand, tot teken worden van Uw rijk!

De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst.

Gebeden met als acclamatie **Lied 833**

afgesloten met het gezongen 'Onze Vader' **Lied 369b**

Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.

We zingen als slotlied **Lied 418: 1 en 2**

Gezongen zegenbede door Vocalis: **Irish blessing** – Trad./arr. J. E. Moore

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sunshine warm upon your face,
the rainsfall soft upon your fields.
And until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

May the sun make your days bright,
may the stars illuminate your nights.
May the flowers bloom along your path,
your house stand firm against the storm.
And until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

Zegen

gezongen **Amen**

Orgelspel

Fuga D-dur BWV 532/2

Na afloop van de viering is er gelegenheid om ds. Christien Flier en ds. Leo Oosterom geluk te wensen.

U/je bent van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en limonade in het koor van de kerk.

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, ds. Christien Flier en ds. Leo

Oosterom, voorgangers

Rob Hamer, ouderling

Tessa Achterberg, diaken

Jaap Landheer, lector

Arjan Veen, muziek

Maartenskerk Vocalis o.l.v. Arjan Veen

Hester van de Kaa en Emma van Wijk, kindernevendienst

Marijke van Balen, crèche

Jon de Gier en Wilma van Weelden, regie kerkTV

Fred Ekhart, koster/geluid

Afbeelding voorzijde: De kosmische Christus, batik uit Java.