
KRUISPUNT
op zondag

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN

Nr. 40 dd. 1 oktober 2023 – 2^e zondag van de herfst

Maartenskerk 1 oktober 2023

Voorganger

Muziek

Collecten

: 10.00 uur

: ds. E.J. Hempenius

: Arjan Veen

: 1. *Kerk & Israël*

: 2. *Kerk en Eredienst*

Directe link naar KerkTV uitzending:

<https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed>

BLOEMEN

De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij Dhr O.P. van der Werf, Doorn.

BERICHTEN

- ***Diaconale collecte vandaag voor Kerk en Israël***

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.

In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

<https://www.nesammim.nl/>



- ***Noodhulp Kerk in Actie t.b.v. Marokko en Libië***

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: afgelopen weekend de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De

treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontredde en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.

Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In Marokko werken we samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.

Vrijmoedig vragen we u om bij te dragen aan de noodhulp in Marokko en Libië. Want samen zijn we de kerk in actie. Organiseer een extra collecte of geef vanuit uw reserves voor de slachtoffers in deze zwaargetroffen landen. U kunt uw gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp. Dank voor uw betrokkenheid!

- ***Alleen toreningang / crèche in zaal 2 vanaf 1 oktober***

Vanaf zondag 1 oktober wordt weer alleen de toreningang gebruikt. Om de doorstroming te bevorderen ligt de kaart van de bloemengroet niet direct bij de ingang. Na de dienst ligt deze kaart op de tafel en kunt u daar uw naam noteren. De crèche verhuist naar zaal 2 van de Koningshof i.v.m. de verwarming. Deze maatregelen worden net als de afgelopen winter genomen om zo zuinig mogelijk met de energie om te gaan.

- ***Zondag 1 oktober 16.00 Kliederkerk – 's ochtends géén kindernevendienst***

Vandaag, zondag 1 oktober, is er 's middags vanaf 16:00 uur weer Kliederkerk in de Maartenskerk, daarom is er tijdens de ochtenddienst geen kindernevendienst. Wij hopen jullie allemaal zondagmiddag 1 oktober te zien, tot dan! *Tessa Achterberg*

- ***Kindercatechese over Avondmaalsviering***

In onze gemeente nemen kinderen samen met hun ouders deel aan het Avondmaal, wat we de eerstvolgende keer vieren tijdens de maaltijdsviering/oogstdienst op 5 november. We willen in oktober en november drie bijeenkomsten organiseren om kinderen van 6 – 12 jaar mee te nemen in de betekenis en viering hiervan.

Twee keer zal plaatsvinden tijdens de kindernevendienst (8 en 22 oktober) en één keer op donderdagavond 2 november.

Heb je interesse in deze catechese voor je kinderen en wil je dat ze meedoen, meld ze dan aan. In verband met de voorbereiding is het fijn om te weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten.

Marjet Niessen, Kerngroep Eredienst
marjet.niessen@planet.nl

- **Ontmoeten#Verdiepen**

Het filmseizoen van Ontmoeten#Verdiepen start met

Zin in Film – Adam – 6 okt. '23

Een intiem portret van twee vrouwen die zoeken naar een lichtpunt in hun bestaan. Abla woont met haar dochtertje in Casablanca en heeft daar een kleine bakkerij. Ze biedt tijdelijk onderdak aan Samia, een jonge, hoogzwangere vrouw. Wat een paar dagen had moeten zijn, wordt een lange tijd waarin Abla en Samia steeds meer beseffen dat ze elkaar nodig hebben.

Inloop 19.15 uur, start film 19.30. Aansluitend iets drinken en een gesprek
Entree: € 6, incl. consumpties. Aanmelding niet nodig.



Uitgebreide informatie in het O#V programmaboekje, op de website (zie: <https://bit.ly/45RaB5A>), of op te vragen bij Marjoke Limpens-Timmer via ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl

- **Bereikbaarheid ds. Christien Flier en ds. Leo Oosterom (herhaald bericht)**

Eerder lieten we jullie weten dat het in KoZ vermelde telefoonnummer voor ds. Christien en ds. Leo een tijdelijk nummer was. Inmiddels zijn ze bereikbaar op het volgende nummer:

0343-768424. Dit is het nummer waarop u hen dus voortaan kunt bereiken.

Het eerder genoemde nummer graag verwijderen uit uw telefoonboek/contacten.

Uiteraard kunt u hen ook altijd per mail bereiken:

Ds. Christien Flier – c.flier@icloud.com

Ds. Leo Oosterom – l.j.oosterom@icloud.com

- **‘Omdat we van onszelf geen huis zijn’.**

Symposium Bergkerk 13 november 2023 (10.30-16.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur)

Hoe ziet het spirituele huis van de ouderdom er uit? We gaan op zoek naar bouwstenen voor een spiritualiteit van het ouder worden in tijden van vervreemding, versnelling en klimaat-verandering. Wie ouder wordt, legt oude woorden en vroegere waarheden steeds meer op een zeef: in welke woorden kun je wonen? Welke (oude) woorden blijven kostbaar, welke nieuwe inzichten verrijken ons? Welke waarden dragen bij aan de toekomstige bewoon-baarheid van onze aarde?

Sprekers:

Frits de Lange ontvouwt een geheel nieuwe spiritualiteit in zijn laatste boek ‘Overweldigend’. Waar kunnen we ons volgens hem nog thuis voelen als we geen grond meer onder de voeten hebben?

Renée van Riessen: Huizen in het grensgebied: reflecties over de spiritualiteit van het ouder worden aan de hand van gedachten van Emmanuel Levinas en gedichten van Ida Gerhardt.

Willem Jan Otten: over het Christelijk geloof dat hij op een heldere manier niet probeert te begrijpen.

Rabbijn Awraham Soetendorp: Levenslessen van hoop.

Info: www.Bergkerk.nl

Kosten: € 60,- (incl. lunch en afsluitend hapje/drankje). Overmaken op de rekening van de Stichting de Amersfoortse Bergkapel IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72 o.v.v. aanmelding Symposium 13 november.

Aanmelden bij Sija van de Minkelis, e-mail: sjvdminkelis@kpnplanet.nl o.v.v. aanmelding Symposium 13 november.

- **Digitale collecte via de website, als overboeking of in de Maartenskerk app**

Bijdragen aan onze collectes is mogelijk via onze website of met een overboeking naar onze bankrekening. Deze bijdragen worden verdeeld over 60% Diaconie en 40% Kerk en Eredienst.

- Via “Digitaal Collecteren” met Ideal bij gebruik van de QR code of onder het Kerkelijk Bureau op de website.

Bij de QR code is het voorgestelde standaard bedrag aan uw eigen wens aan te passen.

- Overmaken naar bankrek.nr. NL59 RABO 0373 7180 71 van de Protestantse Gemeente te Doorn met vermelding “DC (Digitaal collecteren)”. Als u specifiek een bijdrage aan de Diaconie wilt geven dan kunt u dit overmaken naar bankrek.nr. NL14 RABO 0385 2175 52 van de Diaconie Protestantse Gemeente te Doorn met vermelding van het doel van uw bijdrage.



De collectemodule in onze app kent geen vaste verdeling, u kunt zelf uw bijdrage per collecte bepalen.

- Vul in het ‘Geven’ deel ‘Mijn saldo’ aan met de button ‘Opwaarderen’ (overboeking via iDeal kost u 24 cent)
- Vanuit uw saldo bepaalt u zelf iedere week de hoogte van uw bijdrage per collecte.

- **Noodhulpnummer**

In noodgevallen kunt u bellen met:

- Kees Dogger T 0343-414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
- Dik de Man T 0343-561877 E dikdeman@online.nl

Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of medicijnen. Kosten € 0,30 per km, + eventueel parkeergeld.

(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.).

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@pgdoorn.nl

Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: donderdag 18.00 uur via zondagsbrief@pgdoorn.nl

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl

Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
Zo 1 okt	16.00	MK	Kliederkerk
Vrij 6 okt	18.45	Ontmoetingskapel Maarn	O#V Sirkelslag
Vrij 6 okt	19.30	KH	O#V Zin in Film - Adam



kliederkerk

Op **zondag 1 oktober** is er weer een speciale middag voor basisschoolkinderen in de Maartenskerk in Doorn: Kliederkerk! Op deze middag maken de kinderen op een speelse manier kennis met een verhaal uit de Bijbel, met de kerk en kunnen lekker blijven eten. Ons thema is dit keer: Delen. Het verhaal van Elia en de weduwe van Sarefat staat centraal deze middag centraal.

Je bent van harte welkom! Graag opgeven via jeugd@pgdoorn.nl, maar ook zonder opgeven zien we je graag. Kom gezellig langs op **zondag 1 oktober van 16:00 tot 17:30** in de Maartenskerk in Doorn.

We collecteren deze middag voor een goed doel, dus neem wat centjes mee als je wilt.

Kliederkerk wordt georganiseerd door de Maartenskerkgemeente en de Nederlandse Gereformeerde Kerk.



Ontdekken - Vieren - Eten