



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Maartenskerk
Zondag 15 december 2019
3^e Advent
zondag 'verheug je!
orde van dienst

komt
wachten
koning
vrede
totdat
onze
vlam
ontsteken

zullen
lampen
vuur
Vier
gevangen
licht
vreugde
gezang
Vol
houdt
wanneer
morgen
ster
branden
groeit
gezien
kaarsen
brengt
nacht
doven
wanneer
morgen
ster
branden
groeit
gezien

VOORBEREIDING

Muziek vooraf: 'Er is een roos ontloken' (Lied 473)
(..en Davids oud geslacht,
is weer opnieuw gaan bloeien
in't midden van de nacht...)

Als het klokje luidt worden we stil

Welkom

3^e Adventskaars wordt aangestoken

-we gaan staan-

We zingen **Lied 461 'Wij wachten op de koning'**

Bemoediging

Onze hulp is de naam van de Eeuwige
Die is, Die was en Die komt.

Groet

Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!

Wij zingen als intochtlied: **Psalm 24: 5 en 2**

-we gaan zitten-

Gebed van toenadering

Wij zingen **Take o take me as I am / Neem mij aan zoals ik ben** Iona 1, 13)



Take, o take me as I am;
sum - mon out what I shall be;
set your seal u-pon my heart and live in me.

Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

HET WOORD

Met de kinderen: Adventsproject 'Volg de ster':

We zingen het projectlied '**Kom, volg de ster**' (melodie: Noel, Noel)



Heel be-langrijk was hij niet, en zijn fa-mi-lie ge-woon.
Toch werd David ge-zalfd, God koos hem voor de troon.
En uit zijn fa-mi-lie komt steeds een ko-ning voor-taan.
Dat be-looft God aan David, dus zo zal het gaan.
Het ver-le-den laat ons zien waar de reis be-gint.
Kom volg de ster naar het ko - nings- kind.

(De kinderen gaan naar de nevendienst)

Lezingen Eerste Testament: **2 Samuel 7: 8-11, 17-19;**
Tweede Testament: **Lukas 1: 26-33**

We zingen **Lied 443** 1: *solist*; 2, 3 en 4: **allen**

Verkondiging

Stilte

Wij zingen **Voor de gemeente onder de ster van David**
(tekst: willem Barnard; mel. 'Love Divine' John Stainer)
In wisselzang

allen

- 1 Straks verkillen alle vuren
en de aarde wordt een steen,
wie zal nog het leven vieren
nu de nacht staat om ons heen?

vrouwen

- 2 In de sterren staat geschreven
niets dan doodskou en gemis,
welke ster belooft ons leven
dat van harte leven is?

allen

- 3 Ster van David, ster van David,
sta niet bij de hemel stil,
wees een lopend vuur op aarde,
wees een vuur dat warmte wil!

mannen

- 4 Zal geweld niet meer behoren
tot de tekens van de tijd,
worden wij opnieuw geboren,
leven wij dood in dood uit?

vrouwen

- 5 Samen als de nieuwe blaren
aan een godverlaten boom,
samen hier op deze aarde,
voedingsbodem van de hoop?

allen

- 6 Ster van David, ster van David,
sta niet bij de hemel stil,
wees een lopend vuur op aarde,
wees een vuur dat warmte wil!

mannen

7 Zal de aarde weer gaan bloeien
als een bongerd in de Mei,
zal er levend water vloeien,
is de wereld niet voorbij?

vrouwen

8 Ja, de mensenboom zal leven
en de schepping gaat vrij uit
en de ontrouw is vergeven
en de aarde is de bruid.

allen

9 Ster van David, ster van David,
stond niet aan de hemel stil,
werd een sterveling op aarde,
werd een zaad, een ster die viel!

DE GAVEN

mededelingen & collecten

DE TAFEL

Nodiging

Bericht van overlijden

Stilte

Wij zingen een 'lied van belijden': **Lied 304**

Voorbeden

Tafelgebed

U komt onze dank toe, Heer onze God,
overal en altijd, door Jezus onze Heer.

Want veelbelovend is uw Woord:

dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God,
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

U hebt ons dat ooit en voor altijd beloofd
en dat is ons bevestigd
in Jezus uw Zoon, de eerstgeborene van uw toekomst.
Daarom Heer, onze God, stemmen wij van harte in
met het lofgezing van aartsvaders, profeten en profetessen,
van alle apostelen en martelaren, van zieners en zangers
en zingen wij U toe: **Lied 435: 1**

Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juich blijde, zing uw God ter eer,
loof Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat.

Gezegend bent U, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in hem kwam uw Rijk ons nabij:
hij was in levende lijve uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde met woorden
en wonderen van liefde en hoop.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen
nu wij doen wat hij ons opdroeg
In de nacht voordat hij ten onder zou gaan
heeft hij u dank gezegd, het brood gebroken
en rondgedeeld met de woorden:
Neem en eet, dit is mijn lichaam,
dit ben ik zelf, voor jullie gegeven.

Daarna liet hij de beker rondgaan en zei:
Neem deze beker en deel hem met elkaar.
Want dit is de beker van het onverbreekelijk verbond
tussen God en jullie.
Dit is mijn bloed,
dit ben ik zelf, voor jullie geschonken.
Blijf dit doen om mij te gedenken.
zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Kom Heer Jezus, kom!

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank,
zend Uw Geest in ons midden
en bemoedig ons zo dat wij in een wereld zonder hoop
een sprekend teken kunnen zijn
van uw aanhoudende zorg en uw liefdevolle leiding
op weg naar uw toekomst, uw Rijk van belofte.

Onze Vader

Vredegroet

Delen van Brood en Wijn

Dankgebed

Aan het eind als in het begin, God is God
door ons gezocht, door ons bemind,
door ons gediend, door ons geloofd,
die ons beademt,
die de aarde vervult.
Om brood en wijn, deze plaats, deze tijd:
Wij danken God.

Om de vrede, aan ons beloofd,
teer en onverwoestbaar:
Wij danken God.

Om Gods hemel op aarde,
het lied dat eeuwig klinken zal:
Wij danken God

ZENDING EN ZEGEN

*tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de kinderen opgehaald
worden uit de crèche*

Wij zingen als slotlied **Lied 1001**

Wegzending en Zegen

Amen

Na deze viering is er koffie en thee in het koor van de kerk. Van harte uitgenodigd.

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Teun Kruijswijk Jansen

Peter Eimers, ouderling

Gina Pander, diaken

Marianne Boer, Wilma van Weelden, Liesbeth Werther, Tessa Achterberg,
verzorging avondmaal

Jannie Andel, lector

Margreet Morelissen, kindernevendienst

Lieke Lindijer, crèche

Bert Boer, organist

Roel Gelderloos, solist

Shen Ouwens, beamteam

Kees Kraan, koster