



Maartenskerk
Protestantse Gemeente te Doorn

Maartenskerk
25 december 2019
Kerstmorgen

orde van dienst



INTREDE

Vooraf zingen we kerstliederen:

'Nu zijt wellekome' (lied 476) : 1 allen, 3 cantorij, 4 allen

'Komt allen tezamen' (lied 477) : 1, 2, 4 allen

'Komt, verwondert u hier mensen' (lied 478): 1 cantorij, 4 allen

'Er is een roos ontloken' (lied 473) : 1 allen, 2 cantorij, 3 allen allen

Welkom

De Kerstkaars wordt aangestoken

- we gaan staan -

We zingen als intochtspalm **Psalm 98d**

Bemoediging

Onze hulp is de naam van de Eeuwige
Die is, Die was en Die komt.

Groet

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!

- we gaan zitten -

Kyriegebed (met lied 301a als responsie)

vooraf 1^e keer cantorij, **2^e keer allen**

Drie beden, steeds eindigend met 'roepen wij tot U':

na 1^e bede **Kyrië eleison**

na 2^e bede **Christe eleison**

na 3^e bede **Kyrië eleison**

Wij zingen als glorialied: **'Betlehem, o uitverkoren' (lied 498):
1 allen, 3 cantorij, 5 allen (melodie: Once in royal David's city)**

Gebed van de dag (Dienstboek p. 32 midden)

DE HEILIGE SCHRIFT

Voor de kinderen: *afronding adventsproject*

We zingen het **projectlied** (melodie: Noël, Noël)

Heel veel mensen hadden hier al zo lang op gewacht:
deze stralende ster in de donkere nacht.

Grote namen zijn genoemd voor dit kindje zo klein.

Het is Jezus die redt en steeds bij ons zal zijn.

Het verleden laat ons zien waar de reis begint.

Kom volg de ster naar het koningskind.

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst

Profetenlezing **Jesaja 8, 23 – 9, 6**

(gelezen en gezongen: NBV, *cursief*: GML en lied 448)

8 : 23 Zoals het land van Zebulon en Naftali
in het verleden smadelijk bejegend is,
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek,
het Overjordaanse en het *Galilea van de heidenen*.

9 : 1-6 gezongen met **lied 448 'Het volk dat wandelt in het duister'**:
oneven coupletten allen (op onderstaande melodie), even koor

Evangelielezing **Johannes 1, 1 - 14** (NBV / GML)

In het begin was het Woord,

het Woord was bij God

en het Woord was God.

Het was in het begin bij God.

Alles is erdoor ontstaan

en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.

In het Woord was leven

en het leven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis

en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Er kwam iemand die door God was gezonden;

hij heette Johannes.
Hij kwam als getuige,
om van het licht te getuigen,
opdat iedereen door hem zou geloven.
Hij was niet zelf het licht,
maar hij was er om te getuigen van het licht:
het ware licht, dat ieder mens verlicht
en naar de wereld kwam.

Het Woord was in de wereld,
de wereld is door hem ontstaan
en toch kende de wereld hem niet.
Hij kwam naar wat van hem was,
maar wie van hem waren
hebben hem niet ontvangen.

Wie hem wel ontvingen
en in zijn naam geloven,
heeft hij het voorrecht gegeven
om kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed,
niet uit de wil van het vlees
en niet uit de wil van een man,
maar uit God geboren.

Het Woord is vlees-en-bloed geworden
en heeft onder ons zijn tent opgeslagen
en wij hebben zijn glorie gezien,
de glorie van de enige Zoon van de Vader,
vol van genade en waarheid.

We zingen: **'Het licht van de Vader' (lied 477) : 3 en 5**

Preek

Meditatieve muziek

We zingen **'Hark! the herald angels sing'** (melodie lied 481)
vertaling Niek Schuman

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

De cantorij zingt '**He is born**' uit de Promiss van Dan Burgess

Alleluia, Jesus is born, sing his praise in all the earth.

Alleluia, lift up your voice and celebrate his birth

He is born, Rejoice for the King of Kings is born.

He is born, Rejoice for Messiah is born.

Alleluia, Jesus is born, a child Ancient of days.

Alleluia lift up your voice, He's worthy of our praise.

He is born, Rejoice for the King of Kings is born.

He is born, Rejoice for Messiah is born.

Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.

He is born, Rejoice for the King of Kings is born.

He is born, Rejoice for Messiah is born.

De kinderen komen terug in de kerk,

we zingen: '**Midden in de winternacht**' (lied 486)

Dankzegging en voorbeden

met responsies '**Halleluja**' en '**Kyrië eleison**' (muziek Jan Pasveer)

Twee dankzeggingen, eindigend met:

Daarom danken wij U samen: **Halleluja, Halleluja, Halleluja.**

Drie voorbeden, eindigend met:

Zo bidden wij samen: **Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.**

Stil gebed

Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen als slotlied '**Eer zij God in onze dagen**' (lied 487) : 1 en 2

Zegen

Amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de kerk met koffie en thee.

Het is mogelijk om met de predikant in de buurt van het doopvont na te praten.

*Wij nodigen u en jullie ook graag uit voor de **Top2000 kerkdienst** op **19 januari 2020** om **11.00 uur**.*

www.top2000kerkdienst.nl/doorn

Wilt u meer weten van onze Maartenskerkgemeente:

Kijk eens op www.protestantsegemeentedoorn.nl

Aan deze dienst werkten o.a. mee:

ds. Gert Landman, voorganger

Marjoke Limpens, ouderling

Jos Sinninghe, diaken

Conny Sonneveld, lector

Arjan Veen, muziek

cantorij o.l.v. Alyde Touwen

Bas Overboom en Pieter Jan van der Vliet, kindernevendienst

Mariska Steinmann, crèche

Kees Kraan, kerkTV

Hylke Pander, beamteam

Eric en Wiggert Sonneveld, koster

Afbeelding voorpagina: Stal, 2017 Roskilde