



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Maartenskerk
Zondag 30 augustus 2020

orde van dienst



'Kijk eens naar de hemel en tel de sterren als je dat kunt'
In deze dienst zal Hazel Lente Louise Drost worden gedoopt.

Muziek

Als het klokje luidt, worden we stil...

Welkom

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en nooit loslaat het werk van zijn handen

Groet

Genade voor jou en vrede

van God onze Vader

en van Jezus Christus de Heer

door de Heilige Geest

Amen

Aanvangslied **Psalm 105 : 1 en 3**

'Looft God den Heer en laat ons blijde'

-we gaan zitten-

Gebed

Wij luisteren in aansluiting op ons gebed naar het lied: **'Met het oog op U gericht'**

Leer ons, Heer, te leven met het oog op U gericht.

Draag ons door de wereld op de golven van Uw licht.

Leer ons, Heer, Uw liefde en de rijkdom van Uw Woord.

Heer van alle tijden, draag Uw kinderen voort.

Leer ons, Heer, te leven zoals Gij van ons verwacht,

draag ons uit genade tot voorbij de laatste nacht.

Leer ons Heer te leven met een hart U toebereid.

Heer van alle tijden, draag ons door de tijd.

Leer ons, Heer, te leven met het oog op U gericht,
draag ons door de wereld op de golven van Uw licht.
Leer ons Heer Uw liefde en de rijkdom van Uw Woord.
Heer van alle tijden, draag de wereld voort.

Moment met de kinderen

Muziekgroep Testify zingt samen met de kinderen 'Abraham' Lied 805

Hierna gaan de kinderen naar de Kindernevendienst.

Schriftlezingen Genesis 12:1-5a en 15:1-6

De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.

Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken.

Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.'

Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän.

Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: 'Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.'

'HEER, mijn God,' antwoordde Abram, 'wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.'

Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: 'Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.'

Daarop leidde hij Abram naar buiten. 'Kijk eens naar de hemel,' zei hij, 'en tel de sterren, als je dat kunt.' En hij verzekerde hem: 'Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.'

Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

Verkondiging

Als moment van verstilling luisteren wij naar het lied: **'Voor altijd'**

Hij zegent jou,
voor altijd.

God is voor je
en achter je.
God is in je
en om je heen.
God is onder je en boven je,
altijd.

Hij zal je wijzen
welke weg je gaan moet.
En onderweg zal Hij jou beschermen.
Schuil maar bij Hem
als er een storm woedt.
Hij zal zich over jou ontfermen.
God is met jou,
voor altijd.
Hij zegent ons, voor altijd.

*Hazel Drost wordt de kerk binnengebracht door Liesbeth Drost.
Ook de kinderen komen terug in de kerk en nemen het doopwater mee.*

Testify zingt: **'De Heer is mijn herder'** (Marcel en Lydia Zimmer).

De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan

De Heer is mijn herder.
Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan, U bent heel dichtbij.

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer

U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer volgen mij altijd
En ik mag heel dicht bij U zijn tot in eeuwigheid.

Presentatie en inleidende woorden bij de doop

Doopvragen

Persoonlijke woorden van de doopouders

Bediening van de Doop

-we gaan staan-

Verwelkoming

Gemeente, wilt u Hazel helpen groeien in het geloof en wilt u haar helpen om Christus na te volgen?

Ja, dat willen wij.

**Welkom kind van God,
Welkom in de kerk van Christus,
Wereldwijd en in ons midden.**

-we gaan zitten-

Overhandiging doopkaars door ouderling van dienst

Mededelingen

*Dankgebed en Voorbeden, afgesloten met het gezongen **Onze Vader***
(Elly en Rikkert Zuiderveld)

-we gaan staan-

Slotlied Lied 913: 1, 3 en 4 'Wat de toekomst brenge moge'

Tijdens het voorspel van dit lied kunnen de kleinste kinderen uit de crèche opgehaald worden.

Zending en Zegen

Amen

Na deze dienst is er buiten tussen de Kerk en de Koningshof gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Let daarbij zelf op het houden van anderhalve meter afstand.

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Sophie van den Berg – Hofstee

Martha Marie Bugel, ouderling

Gina Pander, diaken

Ellen Bol, lector

Zanggroep Testify, muziek en zang

Johan Beuckens, organist

Hester van der Kaa en Piet de Vries, kindernevendienst

Marijke van Balen, crèche

Roel Gelderloos en Hylke Pander, kerkTV

Kees Dogger, koster

Illustratie voorkant liturgie: Prentenbijbel, Marijke ten Cate.



*'Kijk eens naar de hemel,'
zei God tegen Abraham, 'en tel de
sterren, als je dat kunt. Zo zal het
ook zijn met jouw nakomelingen.'*