



Maartenskerk gemeente  
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 6 september 2020  
12e zondag van de zomer  
Kerkdienst ten tijde van 'Corona'



*Together with Those Who Weep* (Huil met wie verdriet hebben) - Soichi Watanabe  
Schilderij met olieverf naar Romeinen 12:15

Muziek – **Entreaty** – Max Oesten (1843-1917)

*Stilte*

*Het kleine klokje luidt*

*Welkom*

-we gaan staan-

*Bemoediging*

Onze hulp is in de naam van de Heer,

**die hemel en aarde gemaakt heeft**

die trouw blijft tot in eeuwigheid

**en niet laat gaan wat zijn hand begonnen is**

*Groet*

De Heer zij met u

**Ook met u zij de Heer!**

Zingen: 'Zo lang er mensen leven'

### Zolang er mensen zijn op aarde

LvdK Gezang 488a

m: 1543/Straatsburg 1545

t: H.G.J.H. Oosterhuis

1. Zo - lang er men - sen zijn op aar - de,  
zo - lang de aar - de vruch - ten geeft,  
zo - lang zijt Gij ons al - ler Va - der,  
wij dan - ken U voor al wat leeft.

- 2 Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.
- 3 Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.
- 5 Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

-we gaan zitten-

### *Kyriëgebed*

- beëindigd door:

Liefdevolle God, maker van alles en allen

**zie naar ons om**

Jezus Christus, dienaar van wie kwetsbaar is

**zie naar ons om**

Heilige Geest, adem en levenskracht

**zie naar ons om**

**Amen**

Kyrië- en Glorialied: **Lied 299F** (voorzang/1 = voorganger, allen/2 = zangers+voorganger)

### *Gebed van de zondag*

U, die luistert naar mensen  
die vol verwachting  
uw Naam aanroepen,  
U, die zich verheugt in mensen,  
mensen die zich wenden tot U,  
geef ons de woorden,  
die wij tot U richten,  
vul ons hart met vragen en aandacht voor U.

Leer ons door de woorden van Jezus,  
die uw stem in ons midden is:  
Jezus, onzer Heer,  
die met ons wandelt,  
dit uur en alle dagen van ons leven,  
**Amen.**

*Gesprek met de kinderen*

Zingen: Lied met de kinderen – **Wij gaan voor even uit elkaar**



Wij gaan voor e-ven uit el - kaar  
en de - len nu het licht  
Dat licht ver-telt ons iets van God  
Op hem zijn wij ge - richt.

- 2 Wij geven Gods verhalen door  
En wie zich openstelt  
Ervaaft misschien een beetje licht  
Door wat er wordt verteld
- 3 Straks zoeken wij elkaar weer op  
En elk heeft zijn verhaal  
Het licht verbindt ons met elkaar  
Het is voor allemaal

*De kinderen gaan nu naar de kindernevendienst*

Lezing OT **Ezechiël 33: 7-11**

Zingen **Lied 974: 1 en 3**

Lezing NT **Mattheüs 18: 15-20**

Zingen **Lied 973: 1 t/m 4**

*Verkondiging*

*Meditatief orgel/pianospel*

Zingen **Lied 1014: 1, 2, 4 en 5**

*De kinderen komen terug*

*Dankgebed*

U, die ons bidden hoort  
en bij ons aanwezig is,  
met dagelijkse goedheid en vergeving,  
laat de mildheid van Jezus  
in ons hart ontkiemen,  
zodat we in onze woorden en daden,  
Uw liefde voor ieder mens uitdragen,  
en wij op die manier,  
gemeenschap zijn in uw Naam.

- *Voorbeden*

na de woorden:

God van alle leven, hoor ons wanneer we bidden

**Allen: wees ons nabij**

**Onze Vader**

*Mededelingen*

## Zingen 'Al beheers ik alle talen' Sytze de Vries

- 1 Al beheers ik alle talen,  
kan ik engelen verstaan,  
zonder liefde zou mijn spreken  
Hol op lege vaten slaan.  
Liefdesgloed  
wordt gevoed  
uit de bron van Gods tegoed.
- 2 Als is mij het zicht gegeven  
dat geheimen openbaart,  
zonder liefde is mijn weten  
loze kennis en niets waard.  
Liefdesgloed  
wordt gevoed  
uit de bron van Gods tegoed.
- 4 Ook al schenk ik heel mijn have,  
ga ik dapper door het vuur,  
zonder liefde zijn gebaren  
leeg van inhoud, kort van duur.  
Liefdesgloed  
wordt gevoed  
uit de bron van Gods tegoed.
- 5 Meer dan hoop die ons doet leven,  
meer nog dan geloven zegt,  
is de liefde ons gegeven,  
liefde als de hoogste weg.  
Liefdesgloed  
wordt gevoed  
uit de bron van Gods tegoed.

*Zending en Zegen*

**Amen**

*Orgel/Pianospel*

Aan deze viering werkten mee:  
Stijn van der Woude, voorganger  
Corine ter Horst, ouderling  
Jan Temmink, diaken  
Bea van Rijn, lector  
Dik Boelee, orgel/piano  
Saskia Wiegeraad en Edwin Brummel, zang  
Marianne Boer, kindernevendienst  
Anneke van Dijk, crèche  
Wilma van Weelden en Kees Kraan, kerkTV  
Rob van Weelden, koster