



Maartenskerk gemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 27 september 2020
2^e zondag van de herfst
Startzondag

orde van dienst



'Iemand had een vijgenboom..' (Lukas 13, 6)

Groene Genade

Muziek

Als het klokje luidt worden we stil

Welkom

- we gaan staan -

Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

en nooit loslaat het werk van zijn handen.

Groet

Genade zij u en vrede, van God onze Vader,

van Jezus Christus de Heer,

door de Heilige Geest.

Amen.

Zingen **Psalm 146c 'Alles wat adem heeft love de Here' : 1, 4 en 7**

- we gaan zitten -

Gebed van toenadering en ontferming

Zingen **lied 216 'Dit is een morgen als ooit de eerste'**

Inleiding op de dienst

Kinderlied '**In het begin lag de aarde verloren**' (Alles wordt nieuw I 1)

- 1 In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis,
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

- 3 In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

- 6 In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Moment met de kinderen, hierna gaan ze naar de kindernevendienst.

Lezing uit het Oude Testament **Jesaja 41 : 17 – 20**

Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen
en bronnen in de valleien.
In de woestijn laat ik meren ontstaan,
uit dorre grond borrelt water op.
Ik plant in de woestijn
ceder en acacia, mirte en olijfwilg,
en ik laat in de wildernis
den, sneeuwbal en cipres opschieten.
Dan zullen zij zien en beseffen,
begrijpen en erkennen
dat de hand van de HEER dit heeft verricht,
dat de Heilige van Israël dit alles schiep.

Lezing uit het Nieuwe Testament **Lukas 13 : 6 – 9**

Hij vertelde hun deze gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit." Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken."

Zingen '**iemand had een vijgenboom**' (Alles wordt nieuw III 15)

- 1 De bomen in de vijgenhof, zij waren groot en groen,
Maar een boom geeft geen vruchten meer; wat moet de Landman
doen?

refrein:

Nergens vruchten, niet hier en niet daar!
De Landman blijft hopen op volgend jaar.
Nergens vruchten, niet hier en niet daar!
De Landman blijft hopen op volgend jaar.

- 2 De heer en meester van het hof roept uit: Dit heeft geen zin!
Die boom is drie jaar vruchteloos zet er de bijl maar in.
refrein
- 3 De Landman smeekt om meer geduld: Laat hem nog één jaar staan!
Wie weet, komen er volgend jaar wel nieuwe vruchten aan.
refrein

Overdenking

Stilte

Zingen **lied 827 'Mensen, wij zijn geroepen om te leven' : 1 en 2**

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

*Gebeden en **Onze Vader***

Mededelingen en aankondiging collecten

- we gaan staan -

Slotlied **lied 981 'Zolang er mensen zijn op aarde' : 1, 2 en 3**

Zending en Zegen

Amen

*Muziek,
napraten op het Kerkplein*

Voor de Kerk-TV: 'Kerkplein 1'

Aan deze dienst werkten o.a. mee:

ds.Sophie van den Berg-Hofstee

ds.Teun Kruijswijk Jansen

Jon de Gier (ouderling)

Gina Pander (diaken)

Bea van Rijn (lector)

Sabine Eimers en Kees Kraan (voorbereidingsgroep)

Paulien van der Werff (zang)

Arie van Dijk en Bas Overboom (kindernevendienst)

Lieke Lindijer (crèche)

Arjan Veen en Laurens van Egmond (muziek)

Kees Kraan en Roel Gelderloos (regie Kerktv)

Kees Dogger en Fred Ekhart (geluidstechniek/kosterij)

