



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 11 oktober 2020
4^e zondag van de herfst

orde van dienst



'Christ be our light'

Muziek

Als het kleine klokje luidt worden we stil.

Welkom

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

en nooit loslaat het werk van zijn handen.

Groet

Genade zij u en vrede,

van God onze Vader,

en van Jezus Christus de Heer,

door de Heilige Geest

Amen

Aanvangslied Lied 1005: 1, 2 en 5

'Longing for light, we wait in darkness'

-we gaan zitten-

Gebed om ontferming

Leefregel uit 2 Korintiërs 1:3-5

Lied '**Lord, me make an instrument of peace**' (The Porter's Gate)

De tekst van dit lied is gebaseerd op een beroemd gebed van Franciscus van Assisi.

'Lord make me an instrument of peace
An instrument of peace,
Where there is hatred, let me sow love
Where there is darkness, let me sow light
For in the giving we shall receive
And in the dying were given life
Lord make me an instrument of peace

Where there is sorrow let me sow hope
Where there is doubt , let me sow faith
Where there is injury your pardon give
Your consolation to those in pain.
Lord make me an instrument of peace,
an instrument of peace-
Amen

Vertaling:

*'Heer, maak mij een instrument van vrede
Een instrument van vrede,
Laat me liefde zaaien waar haat is
Laat me licht zaaien waar duisternis is
Want in het geven zullen we ontvangen
En bij het sterven werd leven gegeven
Heer, maak mij een instrument van vrede*

*Laat me hoop zaaien waar verdriet is
Laat me bij twijfel geloof zaaien
Als er schade is, geef uw vergeving
Uw troost voor degenen die pijn hebben.
Heer, maak mij een instrument van vrede,
een instrument van vrede-
Amen*

Moment met de kinderen – hierna gaan ze naar de kindernevendienst

Schriftlezing Lucas 15: 1-10

Verkondiging

Lied '**Rescue**' (Lauren Daigle)

You are not hidden
There's never been a moment
You were forgotten
You are not hopeless
Though you have been broken
Your innocence stolen

Je bent niet verborgen
Er is nooit een moment geweest
Dat je was vergeten
Je bent niet hopeloos
Hoewel je gebroken bent
En je onschuld is gestolen

I hear you whisper underneath
your breath
I hear your SOS, your SOS

Ik hoor je zachtjes fluisteren

Ik hoor je SOS, je SOS

I will send out an army to find you
In the middle of the darkest night
It's true, I will rescue you

There is no distance
That cannot be covered
Over and over
You're not defenseless
I'll be your shelter
I'll be your armor

I hear you whisper underneath
your breath
I hear your SOS, your SOS

I will send out an army to find you
In the middle of the darkest night
It's true, I will rescue you
I will never stop marching to reach
you
In the middle of the hardest fight
It's true, I will rescue you

I hear the whisper underneath your
breath
I hear you whisper, you have
nothing left

I will send out an army to find you
In the middle of the darkest night
It's true, I will rescue you
I will never stop marching to reach
you
In the middle of the hardest fight
It's true, I will rescue you

Oh, I will rescue you

Ik zal een leger eropuit sturen om
je te vinden
Midden in de donkerste nacht
Geloof me, ik zal je redden

Er is geen afstand
Dat niet kan worden overbrugd
Opnieuw en opnieuw
Je bent niet weerloos
Ik zal je schuilplaats zijn
Ik zal je wapenrusting zijn

Ik hoor je zachtjes fluisteren
Ik hoor je SOS, je SOS

Ik zal een leger eropuit sturen om
je te vinden
Midden in de donkerste nacht
Geloof me, ik zal je redden
Ik zal nooit stoppen met lopen om
je te bereiken
Midden in de moeilijkste strijd
Geloof me, ik zal je redden

Ik hoor je zachte gefluister
Ik hoor je fluisteren dat je niets
meer hebt.

Ik zal een leger eropuit sturen om
je te vinden
Midden in de donkerste nacht
Geloof me, ik zal je redden
Ik zal nooit stoppen met lopen om
je te bereiken
Midden in de moeilijkste strijd
Geloof me, ik zal je redden

Oh, ik zal je redden.

Mededelingen

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gebeden, afgesloten met een gesproken **Onze Vader**

-we gaan staan-

Slotlied '**Lean on me**' (Bill Withers)

Sometimes in our lives we all have
pain
We all have sorrow
But if we are wise
We know that there's always
tomorrow

Ieder van ons heeft soms pijn in
z'n leven,
we hebben allemaal verdriet.
Maar als we wijs zijn
weten we dat er altijd een morgen
is

*Lean on me, when you're not
strong
And I'll be your friend
I'll help you carry on
For it won't be long
'Til I'm gonna need
Somebody to lean on*

Leun op mij, als je niet sterk bent
En ik zal je vriend zijn
Ik zal je helpen door te gaan
Want het zal niet lang duren
Totdat ik zelf iemand nodig heb
om op te leunen

Please swallow your pride
If I have things you need to borrow
For no one can fill those of your
needs
That you won't let show

Slik toch je trots in,
Als ik dingen heb die jij nodig hebt,
Niemand kan in jouw behoeften
voorzien
Als je ze niet laat zien

You just call on me brother, when
you need a hand
We all need somebody to lean on

Roep me maar, vriend, als je hulp
nodig hebt
We hebben allemaal iemand nodig
om op te leunen
Ik heb misschien een probleem dat
jij zult begrijpen
We hebben allemaal iemand nodig
om op te leunen

I just might have a problem that
you'll understand
We all need somebody to lean on

*Lean on me, when you're not
strong
And I'll be your friend
I'll help you carry on
For it won't be long
'Til I'm gonna need
Somebody to lean on*

Leun op mij, als je niet sterk bent
En ik zal je vriend zijn
Ik zal je helpen door te gaan
Want het zal niet lang duren
Totdat ik zelf iemand nodig heb
om op te leunen

You just call on me brother, when
you need a hand
We all need somebody to lean on

Roep me maar gewoon, vriend, als
je hulp nodig hebt
We hebben allemaal iemand nodig
om op te leunen

I just might have a problem that
you'll understand
We all need somebody to lean on

Ik heb misschien een probleem dat
jij zult begrijpen
We hebben allemaal iemand nodig
om op te leunen

If there is a load you have to bear
That you can't carry
I'm right up the road
I'll share your load
If you just call me (call me)
If you need a friend (call me)

Als er een last is die je moet
dragen maar je kan het niet,
Dan ben ik dichtbij
Ik zal je helpen dragen
Als je me gewoon roept (roep me)
Als je een vriend nodig hebt (roep
me)

Zending en Zegen
Amen

De laatste muzikale Kerkplein 1

-Als je niet kunt blijven kijken, kun je zachtjes de kerkzaal verlaten-

*De voorganger is in zaal 2 van de Koningshof aanwezig voor
begroeting/ontmoeting.*

Aan deze viering werkten mee:

Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger

Marjoke Limpens, ouderling

Tessa Achterberg, diaken

Bonne Pander, lector

Margreet Morelissen, Conny Sonneveld en Karlijn Koornneef,
kindernevendienst

Arjan Veen en Mark Niessen, muziek

Marjolein Kleinheerenbrink en Edwin Brummel, zang

Roel Gelderloos en Herman van Leeuwen, regie kerkTV

Rob en Victor van Weelden, kosters

Afbeelding voorzijde: Leo van Halem, het koor van de Maartenskerk