



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Zondag 18 oktober 2020
5^e zondag van de herfst

orde van dienst



Opnieuw een spiegelverhaal:
wie is mijn naaste?

Muziek

Als het klokje luidt worden we stil

Welkom

-we gaan staan-

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

en nooit loslaat het werk van zijn handen.

Groet

De Levende zij met u!

ook met u zij de Heer!

Amen

Lied: **Vrede voor jou** (mel. Kom nu met zang)

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein,-
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven voor elkaar.
3. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,-
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

-we gaan zitten-

Gebed beëindigd door:

Liefdevolle God, alles in allen:

zie naar ons om!

Jezus Christus, helper van wie kwetsbaar is:

zie naar ons om!

Heilige Geest, adem en levenskracht:

zie naar ons om!

Lied: ***Wordt stil nu de Ene tot ons komt*** (Sytze de Vries/David Evans)

1. Word stil nu de Ene tot ons komt
en onder ons wil zijn,
want heilig is de grond,
waar Hij aan ons verschijnt,
Hij vestigt hier Zijn tent,
een hart dat eerbied kent.
Word stil nu de Ene tot ons komt
en onder ons wil zijn.

2. Word stil nu de Ene ons omstraalt,
ons koestert in zijn licht,
een heilig vuur dat brandt,
een wenkend vergezicht.
Van alle licht de bron,
weldadig als de zon.
Word stil nu de Ene ons verschijnt,
ons koestert in Zijn licht.

3. Word stil, nu de Ene tot ons komt,
ons tot Zijn tempel maakt,
Hij vult ons met Zijn kracht,
met liefde die ons raakt.
Hij roept Zijn vrede uit,
die iedereen omsluit.
Word stil, nu de Ene tot ons komt,
ons tot Zijn tempel maakt.

Met de kinderen: **regel van het nieuwe leven**

(nu gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

Lezing: **Lukas 10: 25-37**

Lied: **Wie is mijn naaste?** (tekst: Evert Hoogerwerf, mel. Lied 364)

De rabbi zei: Laat mij dan maar eens weten:
Wie kan er toch met recht mijn naaste heten?
Aan wie ben ik tot hulp verplicht?

Is dat een vraag? Wilt u een grens gaan stellen?
Laat mijn verhaal u dit alvast vertellen:
Een ieder die u ooit ontmoet!

Van boven af wilt u slechts naasten helpen?
Uw goedheid zou hun noden moeten stelpen?
Maar wie bent u dan zelf toch wel?

Vraag u eerst af: Hóe kom ik d'ander tegen?
Wil ik slechts naasten hebben op mijn wegen?
Of wil ik naaste voor hen zijn?

Dè Naaste is de Heer die 't ons vertelde,
die Zich, meer dan een ander, naast ons stelde;
Zichzelf aan ons gegeven heeft.

Verkondiging

Luisterlied: **'When I needed a neighbour'**
(tekst en mel. Sydney Carter; uitvoering: Divine Hymns)

vertaling: **Toen ik naar mijn naaste zocht**

*Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij, waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Waar was jij?*

*Ik had honger en had dorst, waar was jij, waar was jij?
Ik had honger en dorst waar was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,*

*naar geloof of naar je naam.
Waar was jij?*

*Ik was koud, ik was naakt, waar was jij?, waar was jij?
Ik was koud, ik was naakt, waar was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Waar was jij?*

*Toen ik naar een schuilplaats zocht, waar was jij, waar was jij?
Ik had niets, zocht een thuis, waar was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Waar was jij?*

*Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij, waar was jij?
Ik was ziek, vroeg om hulp, waar was jij?
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Waar was jij?*

*Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?
Overal waar jij gaat, zal ik zijn, zal ik zijn.
Overal waar jij gaat, zal ik zijn.
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Ik-zal-er-zijn.*

(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

Ontmoeting met Anna en Maria Gachaderian

Gebeden en **Onze Vader**

Mededelingen

Slotlied **Lied 993: 1, 2, 3, 6 en 7**

- 1 Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

- 2 wat Hij heeft geschapen
 met zijn hand, zijn woord.
 Hij zal niet verlaten
 wat Hem toebehoort.
- 3 't Westen en het oosten,
 voor- en nageslacht,
 om zijn naam te troosten
 zijn zij aangebracht;
- 6 want Hij zal verzoenen
 wat vijandig is,
 nieuwe namen noemen,
 voor een oud gemis.
- 7 Kerk en wereld samen,
 vasteland en zee,
 worden ja en amen,
 ja uit ja en nee.

(tijdens het voorspel kunnen de jongsten uit de crèche opgehaald worden)

Zending en Zegen

Amen

Aan deze dienst werkten o.a. mee:

ds. Teun Kruijswijk Jansen
Sonja Bloemers, ouderling
Peter Ouwens, diaken
Ellen Bol, lector
Margreet Morelissen en Karlijn Koornneef, kindernevendienst
Anneke van Dijk, crèche
Bert Boer, muziek
Marianne Boer en Martha Marie Bugel, solisten
Hylke Pander en Jon de Gier, KerkTV
Kees Kraan, kosterij

afbeelding voorzijde: Rembrandt