
KRUISPUNT
op zondag

PROTESTANTSE GEMEENTE DOORN

Nr. 48 dd. 24 november 2019 – laatste zondag van het kerkelijk jaar

2 collecten : Plaatselijk diaconaal werk
: Kerk en Eredienst
collecte kindernevendienst : Jeugdorp "de Glind"

Maartenskerk : **10:00 uur - cantorij o.l.v. Noortje van der Welle**
Voorganger : ds. Teun Kruijswijk Jansen
Organist : Arjan Veen

Park Boswijk : **10:00 uur**
Voorganger : ds. B.H. Baakman (Langbroek)
Organist : Johan Beuckens

Zonnehuis : **19:00 uur**
Voorganger : ds. R.C.G. van der Zwan (Amersfoort)
Organist : Johan Beuckens
Collecte : Plaatselijk diaconaal werk

BLOEMEN VAN DE ZONDAG

De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit de gemeente naar: dhr. Wim Stegeman

BERICHTEN

- ***Nieuw hier?***

Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of één van de predikanten? Neem voor meer informatie contact op met onze scriba Lieuwe Gietema, e-mail: scriba@pgdoorn.nl
Hij kan u verder helpen. U bent in onze gemeente van harte welkom.

- ***Ringleidinggebruikers***

Als u de ringleiding in de kerk wilt gebruiken kunt u het beste in het middenvak op de stoelen plaatsnemen. In de banken is vanwege de ledlampen de ontvangst minder optimaal.

- ***Deze zondag in de Maartenskerk***

Vanmorgen heten we alle gasten welkom die hun gezins- of familielid, vriend of vriendin met ons komen gedenken. Na de tekstlezingen, preek en collecten noemen we hun namen, en is er gelegenheid om voor wie er niet genoemd zijn, maar wel in ons hart leven, een lichtje aan te steken.

Op de orde van dienst vindt u een afbeelding van een boom die zijn wortels naar het water uitstrekt en in zijn kroon plaats biedt aan allerlei vogels. Een beeld van bloei en rijpheid.

Bomen spelen in ons leven, de natuur en in de Bijbel een belangrijke rol. Net als mensen: niet weg te denken. Maar zij hebben wortels, waar de mensen verder moeten gaan..

Vanmorgen gaat de cantorij o.l.v. Noortje van der Welle ons voor in de zang en de muziek wordt verzorgd door Arjan Veen. Manon en Eveline brengen het lied: *The family Tree* (opnieuw) ten gehore. (Zij deden dit ook bij de Dankdienst voor het leven van Cees Vredenburg) Er is kindernevendienst voor twee leeftijdsgroepen. De liturgische kleur is vanmorgen: wit. (Tkj)

- ***De Kapel***

Wanneer u rechts voor in de kerk afslaat, het Koor van de kerk in, vindt u aan de rechterhand onze stiltekapel. Een ruimte uit 1425 die in 2011 ingericht werd als Kapel waar je een lichtje aan kunt steken, stil zijn en bidden. Maar ook het doop- en gedachtenisboeken vindt, waar al onze overleden leden sinds 2011 ingeschreven worden. Aan de muur daarboven vindt u de kruisjes voor hen. De gedachteniskruisjes laten we ongeveer een jaar hangen: daarna bezorgen we die bij de partner, naaste familie, vriend of vriendin. U kunt daar op wachten; wanneer u echter liever het kruisje vanmorgen mee neemt is dat natuurlijk ook goed!

Overigens wordt de Kapel (buiten de schoolvakanties) op maandag- t/m donderdagmorgen van 9.00-12.00uur open gesteld. Via de kerk bereikbaar!

- ***Kruispunt december***

Zoals al eerder aangegeven verschijnt er naast het kerstnummer van Kruispunt voor heel Doorn ook een gewone uitgave van Kruispunt voor de gemeente. Kopij voor dit laatste nummer kunt u inleveren tot en met zaterdag 30 november a.s. 13.00 uur. Dit blad verschijnt 18 december.

Het kerstnummer voor heel Doorn wordt verspreid vanaf 9 december. We kunnen nog enkele bezorgers voor het kerstnummer van Kruispunt gebruiken. Heeft u/jij gelegenheid dan graag bellen naar Bert Hopma.

- ***Kerstnachtdienst: Meezingen in het Maartenskerk ad hoc Koor!***

Het Maartenskerk ad hoc Koor werkt ook dit jaar weer mee aan de kerstnachtdienst. We zingen bekende en nieuwe liederen, onder andere enkele Carols. Wie heeft zin om mee te doen? Iedereen is zeer welkom, mannen zijn nóg meer welkom....!

We repeteren op de woensdagavonden vanaf 27 november in de Maartenskerk, van 19.00 tot 20.30. Aanmelden s/vp bij Bert Boer. Welkom!

KRUISPUNT op zondag

- **15 december: Informatie kerk-tv**

Zondag 15 december wil de kerkenraad u na de dienst (en de koffie) nader informeren over de invoering van kerk-tv. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens de gemeenteavond van 11 nov. is dit aangekondigd, maar nu is de datum bekend. Bij de opnamen van kerk-tv richten we ons alleen op het kerkelijk centrum. Voor de regie zijn heldere afspraken opgesteld, waarover we u graag informeren. Er komen allerlei vragen aan bod: Wie is de doelgroep? Hoe kun je de dienst op internet volgen? Hoe wordt omgegaan met privacy? Kom ik in beeld als ik in een koor of cantorij zing? In welk deel van de kerk kom je zeker niet in beeld? Wie maken de opnamen en hoe lang worden ze bewaard? Wanneer willen we beginnen met uitzending van kerk-tv? In het afgelopen jaar heeft een werkgroep de mogelijkheden van kerk-tv verkend en voorbereid.

Een team van 12 mensen uit ons midden bereidt zich voor op de bediening van de apparatuur. De komende zondagen zit steeds iemand op de 'regie-werkplek' om te oefenen, hoewel er nog geen sprake is van uitzending. Mocht u eventuele vragen al vooraf door willen geven, dan kan dat bij Peter Eimers of Jon de Gier.



Opbrengst collecte "Bloemenfonds"

De diaconale collecte van vorige week voor het Bloemenfonds heeft het prachtige bedrag van € 416,84 opgebracht. Hiermee kunnen weer heel wat fleurige (en verse) 'groeten' gebracht worden.
Hartelijke dank!

- **Vraag de adventskalender 2019 aan**

Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender 2019. Aan de hand van een dagelijkse Bijbeltekst over licht ontdekt u 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn. In de adventstijd leven we toe naar Kerst. We kijken uit naar de komst van Jezus. Hij is het licht waar mensen naar uitkijken. De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar dit prachtige feest. Voor elke dag is er een vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een gedicht, lied, quote of recept. U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2019 aanvragen.

Dat kan via <https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender-2019>

- **Geef licht – voor kinderen en hun ouders**

Deel de boodschap van Kerst!

De hele wereld viert Kerst. Overal zie je kerstbomen en feestverlichting. Sfeervolle kerstconcerten brengen mensen in de stemming. Cadeaus worden gekocht om elkaar te verrassen.

Voor christenen draait het niet om bomen of lichtjes, maar vieren we met Kerst de geboorte van Jezus Christus. Zijn geboorte betekende het begin van iets nieuws. In Zijn leven werd op een unieke manier zichtbaar wie God is – liefde. ‘God wordt mens’: de betekenis van Kerst in drie woorden. Als dat geen cadeau is ...

Bestel de gratis kerst-cd en/of het boekje Geef licht – voor kinderen en hun ouders

De kerst-cd van 2019: ‘Immanuel’ van Reni en Elisa Krijgsman. Een album vol warme kerstnummers. Voor jezelf of om te delen. Het sfeervolle boekje is om thuis toe te leven naar kerst. Met inspiratie voor elke dag in de vorm van o.a. Bijbelverhalen, liedjes en gebeden. Bestellen via : <https://daaromkerst.nl>

AGENDA

Datum	Tijd	Loc.	Onderwerp
di. 26-11	19:30 u	KH	‘Met het oog op zondag’ met ds. Gert Landman. in de Koningshof. Vooraf te lezen teksten Genesis 49 : 8-12 en Lucas 1 : 26-38.
wo. 27-11	19.00 u	MK	Ad hoc-koor
do. 28-11	20.00 u	MK	Cantorij
za. 30-11	Voor 13:00 u	-	Kopij voor Kruispunt nr 9 (periode 22 december 2019 - eind januari 2020) dient uiterlijk 13.00 uur te worden ingeleverd per e-mail redactie@pgdoorn.nl

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@protestantsegemeentedoorn.nl

Op www.protestantsegemeentedoorn.nl de bijgewerkte agenda en het laatste nieuws. Iets te vragen of op te merken, stuur uw bericht naar bureau@pgdoorn.nl

Berichten voor ‘Kruispunt op Zondag’ voor donderdag 18.00 uur inleveren bij Nico Eijlers
E : zondagsbrief@pgdoorn.nl

Denkt u bij het verlaten van dit kerkgebouw aan de zendingsbus?
