

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN

Nr. 44 dd. 25 oktober 2020 – 6^e zondag van de herfst

Maartenskerk 25 oktober : 10:00 uur

Voorganger : ds. Jan Esveldt
Muziek : Dik Boelee
Zang : Paulien van der Werff
Collecten : 1. *Vluchtelingenwerk PG Doorn*
2. *Kerk en Eredienst*

Directe link naar KerkTV uitzending:

<https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren>

Directe link naar aanmeldformulier: <https://bit.ly/3okixYf>

BLOEMEN

De bloemen gaan, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, vandaag naar Mw. Wil van der Sijts-Luiten, Kerkeland 46, 3947 MZ Langbroek

BERICHTEN

- ***'a Hug in a Cup': Attentie ter bemoediging rondom de Oogstdienst op 1 november.***

Ook dit jaar willen we na de Oogstdienst op zondag 1 november een attentie rondbrengen ter bemoediging van mensen uit onze gemeenteleden. In verband met de huidige hygiëne maatregelen krijgt het pakketje dit jaar een andere invulling dan het bekende fruitbakje. Wij vroegen, of u iemand een steuntje in de rug gunt in deze tijd. Daar is veel op gereageerd! Bijna 200 namen en adressen zijn doorgegeven. Dank! Nu moet alles rondgebracht worden.

Fijn als u en jij wilt helpen met het rondbrengen van deze pakketjes: zaterdagmiddag 31 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur staat alles klaar in de Koningshof om af te halen.

Ook na afloop van de oogstdienst op 1 november kunt u pakketjes meenemen, weer vanuit de Koningshof. Ook digitale kerkbezoekers zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Draagt u bij het ophalen graag een mondkapje.

Het bezorgen van de attenties moet natuurlijk corona-veilig gebeuren. Aanbellen en een praatje aan de deur. Als een 'symbolische knuffel' bij het bezorgen van 'a Hug in a Mug' op een tijd die u goed uitkomt.

Wat een 'Hug in a Cup' precies is, wordt duidelijk in het pakketje!

Alvast Veel dank,

Namens de diaconie, *Jos Sinninghe en Saskia Wiegeraad*

- **Pastoraal bericht**

Het revalidatieproces van Wim Stegeman na zijn operatie verloopt helaas moeizaam en vraagt om een lange adem. Een kaartje van ons ter bemoediging kunnen Wim en Lydia daarom goed gebruiken. Wim is nog niet thuis maar Lydia zorgt dat de kaartjes bij hem terechtkomen. Hun adres is: Amersfoortseweg 72/B, 3941 EN, Doorn.
ds. Sophie

- **Armenië**

Ongetwijfeld heeft u in het nieuws de berichten gelezen over het conflict om Nagorno-Karabach. Dit gebied (door Armeniërs Artsakh genoemd) ligt in Azerbeidzjan, maar wordt bewoond en zelfstandig bestuurd door Armeniërs. De regio is van strategische betekenis en in de afgelopen tijd is de strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave weer opgelaaid.

In de dienst van zondag 17 oktober jl. is er een ontmoeting geweest met Anna en Maria Gachaderian, sinds 2006 woonachtig in Doorn. Zij maken zich zorgen om hun familie die aan de grens van Armenië en Azerbeidzjan woont en zij willen graag iets doen voor de mensen daar. Door bombardementen zijn scholen, kerken en ziekenhuizen onklaar gemaakt; als plaatsen van zorg en hoop gaat hier hun aandacht nu eerst naar uit.

Vanuit de Diaconale kerngroep willen wij graag onze steun verlenen aan dit volledig door christenen bewoonde land (rond 301 werd Armenië het eerste land ter wereld dat het christendom tot staatsgodsdienst verhief!), te midden van voornamelijk islamitische buurlanden.

Door de Diaconie is reeds een bedrag van €250,00 toegezegd.

Onze financiële bijdrage is wellicht maar een druppel op de gloeiende plaat.

Van minstens zo groot belang is echter de steun die de mensen daar ervaren bij onze hulp. Dat ze, daar waar de wereld hen niet opmerkt, in hun nood worden gezien vanuit andere landen en door andere christenen die bereid zijn hen te steunen bij de wederopbouw van hun thuis op hun geboortegrond.

Als u mee wilt helpen, kunt u t/m 31 oktober a.s. een bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente te Doorn:

NL 14 RABO 038 5217 552 o.v.v. Noodhulp Armenië.

Via het Armeniëfonds Nederland (aangedragen door Anna en Maria) zal onze bijdrage als Noodhulp worden ingezet in het getroffen gebied.

U kunt ook rechtstreeks doneren via het Armeniëfonds Nederland:

<https://www.armeniefonds.nl/>

- **Kinderen zingen in de Maartenskerk: Liedjes oefenen voor de Oogstdienst van 1 november a.s.**

Vanmorgen na afloop van de dienst zijn alle kinderen uitgenodigd om samen met Arjan Veen bij de vleugel in de Maartenskerk liedjes in te studeren voor de oogstdienst van volgende week zondag 1 november, waarin zij deze liedjes zullen uitvoeren in de dienst. De liedjes passen bij de thema's van dankbaarheid voor de schepping, natuur en oogst. Een mooie kans om de kinderen op een laagdrempelige manier met deze thema's in aanraking te laten komen en te betrekken bij de kerkdienst. We zijn blij dat deze activiteit voor de kinderen ook in deze tijd kan doorgaan. Deze activiteit wordt georganiseerd in het

kader van Ontmoeten#Verdiepen. Meer informatie vind je op onze website of in het programmaboekje. *ds. Sophie van den Berg-Hofstee*

- **Doopdienst uitgesteld**

Helaas hebben Jelle en ik besloten om de doop van onze zoon Philip uit te stellen. Vanwege het kleine aantal mensen (max. 30) dat momenteel bij de kerkdiensten aanwezig mag zijn, zagen wij geen mogelijkheid om het feest van de doop vandaag te kunnen vieren te midden van onze gemeente en in aanwezigheid van onze familie en vrienden. We hadden naar de doopdienst uitgezien en vinden het jammer, maar vertrouwen erop dat Philip ook nu al leeft onder de zegen van God en dat is het belangrijkste. Hopelijk komt er in de komende maanden meer ruimte om zijn doop alsnog te vieren. Een goede en gezegende dienst gewenst vandaag! Met hartelijke groet, ook namens Jelle, *ds. Sophie*.

- **Ontmoeten#Verdiepen Meditatie - Ruimte maken**

Op woensdag 28 oktober gaan we weer mediteren. Juist in deze tijd kan het heilzaam zijn om samen stil te worden, een (bijbel)tekst te lezen, een kunstwerk te bekijken of een muziekstuk te beluisteren. Voor wie wil is er na afloop een kopje thee en de mogelijkheid om ervaringen te delen. Van harte welkom in de Koningshof van 19.00-19.45 uur. Opgave bij Ina Veldman via wveldman@hetnet.nl of tel. 06 - 30703051.

- **Kapelgebed**

Aanstaande donderdag 29 oktober om 19.00 uur kapelgebed in het koor van de Maartenskerk. Ieder die daaraan deel wil nemen is van harte welkom. Gebedsintenties kunt u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl

- **Met het oog op zondag – voorbereiding oogstdienst**

Dinsdag 27 oktober a.s. bent u weer uitgenodigd voor de dienstvoorbereiding van zondag 1 november om 19.00 uur via 'Zoom'! (Mocht u nog hulp nodig hebben voor het gebruiken van de Zoom tool om de dienstvoorbereiding bij te wonen, stuur dan een mailtje naar zoom@pgdoorn.nl Er wordt dan contact met u opgenomen).
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee

Meedoen? Ga naar https://bit.ly/3dSfYaV > klikken op 'Zoom naar KerkTV door de week' Als u dit iets voor 19.00 uur doet, dan komt u in de Zoom omgeving en wordt u toegelaten om mee te doen. Om de Zoom app te installeren, zie handleiding op dezelfde pagina.

- **Aanpassing van de zondagse diensten na nieuwe regelgeving**

De nieuwe regels (hoewel formeel nog steeds dringende adviezen) zullen u niet zijn ontgaan. Op grond van deze adviezen komt ook de landelijke kerk met adviezen. Wij hebben m.i.v. a.s. zondag de diensten naar deze richtlijnen ingericht. Dat houdt in dat er niet meer dan 30 mensen in de kerk aan de dienst kunnen deelnemen. In dit aantal tellen medewerkers en kinderen beneden de 12 jaar niet mee. Verder wat al was: er zijn geen liedboeken voorhanden, we zingen niet en de koffie zet u thuis.

Ondanks het kleine aantal gaan we niet over tot een ingewikkeld systeem van secties of doorschuiven. Het is dus zaak dat u zich op tijd aanmeldt en vol is vol. U kunt evt. het aangegeven telefoonnummer bellen zodat u bericht krijgt als er afmeldingen zijn. Kom alstublieft met een mondkapje dat u ophoudt tot u op uw plaats zit en zet het weer op als u opstaat van uw plaats om de kerk uit te gaan. (Zo nodig zijn er mondkapjes bij de ingang van de kerk, maar bij voorkeur komt u aan met uw eigen mondkapje op). Zo beschermen we onszelf en elkaar. Laten we ons gelukkig prijzen met de KerkTV en de mogelijkheden die er zijn om aan onze verbondenheid handen en voeten te geven. Geloof en hoop hebben een lange adem.

(Het is goed om te weten dat de huidige aantalsbeperkingen niet gelden voor uitvaarten, mits afstand en andere geldende afspraken gewaarborgd zijn. Dat is fijn, want afscheid kunnen nemen van een naaste is van groot belang; dus schrik niet als u dan meer dan 30 mensen ziet). *Uw commissie voor advies in Coronatijd*

- **Hulpteam van onze kerk**

U kunt een beroep op het Hulpteam van onze kerk doen voor praktische zaken zoals boodschappen doen, een brief posten, medicijnen halen, een maaltijd bereiden en bezorgen, iets vervoeren..., maar ook om telefonisch of digitaal een praatje te maken. Bel of mail voor ondersteuning (voor uzelf of voor iemand anders) naar:

- Herman van Leeuwen T 0615850761 of 0343420911
E herman@hkvanleeuwen.nl
- Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
- Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl

(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)

- **Creatief collecteren in coronatijd (CCC)**

Hoe kunt u vorm geven aan de collecten?

Het is voor ons misschien wel zo eenvoudig om uw collectegiften van meerdere diensten te combineren in één overboeking per 2 of 3 weken.

- U gaat naar onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl en kies dan Kerkelijk Bureau. Bij doelen kiest u: "Collecteren in coronatijd" en betaal uw collectegift via IDEAL.
- U kunt ook een bedrag overmaken naar de rekening van de Maartenskerk: NL59 RABO 037 37 18 071 met omschrijving: CCC (creatief collecteren in coronatijd).
- U beschikt over collectebonnen? Stuur dan de bonnen in een gesloten envelop naar: Maartenskerk; Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel plakken en geen papiergeld meesturen!).

Zodra de kerkdiensten op onze locaties weer aanvangen zullen wij op de volgende basis de collectegiften afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.

Deze editie van Kruispunt op Zondag verschijnt in de digitale versie. De printversie kunt u vinden bij de downloads op de website of wordt uitgereikt tijdens de viering in de Maartenskerk.

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl

Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl